

Erik Olov Sundins gården med Frösö SPF.



Den 13 juni tog vi en bussresa ner till Stavre. 30 förväntansfulla medlemmar, antalet var begränsat på grund av utrymmen och möjlighet att ge god information och bekvämlighet hos våra värdar.

Vädret var som vanligt bra, denna gång genom en liten lucka i den värsta värmen men med härligt solsken.

Väl framkomna hälsades vi välkomna av Mikael Eriksson och Gunnar Söderström. Mikael tog en grupp för rundvandring inne i huset medans Gunnar tog en grupp för övriga byggnader och park.



Sundingården som sedan några år upphöjts till Slott.

Gården har ju blivit ett känt besöksobjekt här i länet och måste nog anses vara värt det. Men för att förstå som besökare så blir värdet så mycket större med kunniga guider och det hade vi. Grosshandlare Erik Olov Sundin och hans efterlevande finns på ett förtjänstfullt sätt berättat av Mats Rolén i hans bok ” En Man steg på tåget.”

Här kommer det mer att handla om en gård i en liten by i Jämtland som på ett så förtjänstfullt sätt underhålls och iordningställts genom en stiftelse men med ett så brinnande intresse för detaljer från de som satts att vårda.

Mikael Eriksson redogjorde för hur huset redan från början i detalj planerats genom arkitekt Kjellin med rumsindelning, kök på höger sida om huvudingång, kontor och mötesrum till vänster. Rakt fram, Salongen med sovrum till vänster och matsal till höger. Väggar och Tak med pärlspont men konstfullt arrangerat. Ekådrade paneler och dörrar. vissa rum senare tapetserade. Men salongen, vilken salong, målarmästare Fallgren hade tagits upp från Stockholm för fantastiska takmålningar och kanske mest imponerande tapeterna som trykts med schabloner och där tapeterna mörknar mer ju högre upp på väggen man når, måste upplevas och då med en guide som Mikael. Hur Erik, Grosshandlarens son, noggrant dokumenterat varje pryl redan som liten, roligast tändsticksasken med sågspån från ett av faderns sågverk.



Utomhus guidades vi runt av Gunnar till Hallen med gamla hästkördon, en del så fantastiska att man annars får gå till Kungligt Hovstall för att se något liknande, ett besök i gamla drängkammaren, ladugård med bara en dörr som avskiljning från drängbostad, eller kanske hellre mjölkerskornas bostad.



Så mycket finns att se från ett gammalt högreståndshem, undrar hur relationen var till grannar på en liten ort som Stavre



Gruppen på väg in på bryggan till båten Alma.

Nu dags för nästa äventyr, S/S Alma af Stafre, där hälsades vi välkomna av Göran Jonsson, styrelseordförande i den förening som satts att vårda det gamla fartyget. Intressant resa båten gjort;, från flottningsbåt i Revsundssjön, till sommarstuga, flytt till Stockholm, därefter med ånga till Göteborg, turistbåt på Göta Kanal och sedan tillbaka till Revsundssjön. Må den gamla damen förbli där.



Vi fick en fin rundtur på sjön ner mot utloppet i Gimån, runt en Ö i sjön, utblick mot byn Nor på Ammerön. Vi passerade den lilla kanal som grävts för att man vid hårt väder skulle slippa den stora fjärden när man med små båtar skulle ta sig från Stavre till Nor.

Vore bra om skepparen hade en högtalare och kunde guida, nu fick nog inte alla passagerare denna information utan endast de som var närmast ombordvarande guide. Under resan serverades kaffe och stut nere i salongen på båten, en överraskande stor salong, med tanke på båtens yttre. Gott och välbehövligt efter en dag full av information och intressanta upplevelser.

Ett stort Tack till ortsbefolkningen som gjort vår dag till en stor upplevelse, och ett extra tack till vår busschaufför Karl Erik Backeryd som körde oss tryggt och lugnt och var så duktig på att backa med den stora bussen på dom små ytorna för parkering.

Text: Lars Gabrielsson

Foto: Majvor Enström

2023-06-13