

### ***Vad lite vi vet om vår historia.***

Tisdagen den 4 april möttes 30 SPF:are från Frösön för att besöka Sunne Kyrka, vandra Pärlstigen och grilla tillsammans - för att fira vårens ankomst.

Det utvecklades till att bli vår kanske största Aha-upplevelse så här långt. Vår medlem och guide Göran Modén ledde in oss i en förtrollande värld av både kyrkohistoria och vår egen historia.



Vi samlades framför altaruppsättningen i sidokoret i Kyrkan.

En altaruppsättning som berättade så mycket om katolicismens fall, övergången till protestantism. Om en Jämtländsk bildhuggare, Anders i Hållborgen, som förutom sin konstnärliga skicklighet också måste ha haft enastående kunskaper om den bibliska historien. Hur han under åren 1691-1694 skapade detta fantastiska skulpturala verk som man måste säga att det är. Hur det sattes upp i Sverres Kapell, den första kyrkan i Sunne, hur det fick plockas ner då det inte passade in i bilden av hur en kyrka skulle vara utsmyckad i denna efterkatolska tid, men genom klok persons försorg blev bevarad i lådor på en loge i Sunne för att åter bli uppsatt 1954 i ett sidokor i kyrkan. Ett sidokor som nästan ger upplevelsen av en katolsk kyrka, där det är vanligt med sidokor, här inte lika vanligt.

Att höra Görans berättelse om skulpturerna, om Moses med stentavlorna, om Petrus med nycklarna, om evangelisterna, reformatorerna och slutligen hur man ser Jesus stiger upp i himlen, in i ett moln i åsyn av sina lärjungar. Den berättelse vi fick oss delgiven borde filmas för att bevaras till eftervärlden. Ett unikt konstverk med en fantastisk historia.



Upprymda vandrade vi ut i solen och den första riktiga vårvärmen för att vandra Pärilstigen, en stig för eftertanke och meditation, vacker även denna tid på året men hänförande på sommaren.



Dagen avslutades vid ett vindskydd vänt mot solen där vi tillsammans grillade korv, drack kaffe, trivdes och hade härliga samtal.

Om 14 dagar vandring i Valla och i PB:s fotspår.

Text: Lars Gabrielsson

Foto: Majvor Enström

2023-04-04