

SPF Frösöns vandrargrupp besöker Frösö Ridskola.

Den 21 Februari möttes vi, ett tjugotal ivriga vandrare, nere på parkeringen vid Frösö Ridskola.



En härlig vinterdag, strålände solsken och nyröjda vägar, vilken Start på äventyret.

Vandringen tog oss upp mot byarna Tanne och Berge. Lars som urinnevånare berättade lite om gårdarna vi passerade, om bysågen, gamla konsum och skolan.



Lars G (i röd jacka till höger) berättar om gårdarna vi passerade.

Utanför "Hallströms" mötte vi nuvarande ägaren, Örjan Bylander, som kunde bekräfta historien vi fått oss till livs, att skridskovärldsmästaren Nils van der Pool ridit på ridplanen där på gården. Nyss hade vi fått oss till livs historien om Sampo Lappe-Lill och Leif Bexelius, om byns enda adlade person Nils af Tannström som var Oscar 1:s privatlärare. Tänk vad många samtalsämnen och historier som dyker upp under sådana här vandringar. Vart man än går så finns intressanta sägner. Vandringen

fortsatte upp förbi Berge skola och upp till gamla Tunnbrödbageriet, hela tiden med minnen och historier från deltagarna.



Nu rask vandring i behagligt medlut ner till Ridskolan för fika, som välvilligt arrangerats av Ridklubben genom deras Ridskolechef Agneta Paulsson. Hon gav oss också föredömlig information om den kommunala Ridanläggningen och dess hyresgäst Östersund - Frösö Ridklubb och den imponerande verksamhet som bedrevs där, bara det att det här är mellannorrlands största anläggning, alla tävlingar som arrangeras, att det finns gästrum med totalt 16 bäddar, gäststall för hästar utifrån. Vilken resurs vi har här och som många av oss inte förstätt betydelsen av. Hur barn här lär sig ta ansvar och utveckla empati i samklang med hästarna. Intressant och givande.

Ridskolechef Agneta Paulsson



Under fikapausen på Tanne berättar Lars G ur boken om Berge.

Nästa gång möts vi för sparkåkning på Medvinden, datum 7 mars.

Text: Lars Gabrielsson

Foto: Majvor Enström