

Frösö SPF-Förening, Vi som vandrar tillsammans.

Den 7 Februari möttes vi åter för en vandring, denna gång runt Öneberget. Åter ett stort antal medlemmar, 23 st, många återkommande men alltid någon ny, så roligt.



Vi möttes ovanför Lövsta IP och började vår promenad ner till Trefaldighetskällan, en källa som vi som gick i skola på Frösön hade minnen ifrån, ett återkommande besöksmål för klasserna på ön. Göran Modén berättade om de pilgrimskällor som fanns längs pilgrimsleden till Nidaros. De helgades åt naturligtvis Sankt Olov men även Jungfru Maria. Intressant att Trefaldighetskällorna skulle ha utlopp mot Norr och att den läkande kraft de skulle ha varit som störst natten före trefaldighetssöndagen, veckan efter Pingst.





Sedan en rask vandring ner till Waynes Coffee för förtäring och rundabordssamtal, samtalen är lika viktiga som den motion vi får sådana här dagar.

Efter fikat samling utanför cafeet för att få oss en berättelse till livs om Kung Magnus Eriksson och hans drottning Blancas vistelse på ön på 1300 talet, hur han kom över mer jord genom att ta över mark från en bonde som dräpt sin granne och genom att överlåta marken undgick straff. Korruption på Kunglig nivå. Många intressanta berättelser vi får oss till livs!

Nu vandring uppefter Mjällebäcken, här kom samtalet att röra sig om de skvaltkvarnar som en gång fanns, hur vanligt det var att utnyttja små vattendrag för kvarnverksamhet och i många fall också vadmalsstammar för att skaffa underlag för dåtidens arbetskläder. Vi lär av varandra.



Vandringen avslutades där vi möttes. Nästa medlemsträff är den 16 feb. i Frösösalen, Hornsbergskyrkan med medverkan från Polisen om "bedrägerier mot äldre".

Text: Lars Gabrielsson

Foto: Majvor Enström