

SPF Frösöns Vandrare

Tisdagen 15 november möttes vi, 25 st, för en vandring i Frösöns omgivning.



Denna gång hade vi Frösö Sportstuga som utgångspunkt. Dagen började med information om stugans tillblivelse, ett hus byggt med ideella krafter, ett bevis på den kraft och engagemang som fanns hos Frösö IF:s medlemmar. Ett bygge som startade 1928 och där den första fasen blev klar 1931 med en skuldsättning på 800 kr. Redan 1935 stod en utbyggnad klar. Googla gärna på den artikel Kjell Lundberg och Christer Ågren skrivit om historien bakom stugan.

Jan Strömberg, vars farfar var byggledare under bygget, redogjorde för planerna med rivning av stugan och det nya bostadsområde som planerades på tomt. Lars G berättade om bastun och badhuset som låg nere vid stora vägen och som tidigare varit föreningshus uppe i Berggårdarna innan flytten dit ner.



Nu vandrade vi vidare från stugan och längs Lövtorpsvägen fram till Frösöns sista nyodling, en odling som visade på framtidstro hos Öns sista mjölkbonde.



Nu gick vandringen ner till det nya bostadsområdet, Mosebacken, ett vackert beläget område med moderna hus, motsatsen av vad vi nyss sett, modernt och pekande mot framtiden, Josefs stuga pekande bakåt och mot ett fattigt Sverige.

Vi vandrade nu fram på en nyanlagd cykelväg som ingår i den nya cykelleden ner mot så småningom Norra Strandvägen och in mot Stan. Då vi nådde Hjälmatorpsvägen vek vi uppåt och tillbaks till Frösö Sportstuga.



Nu till Mötesplats Hornsgatan för fika och umgänge.

Glada och nöjda skildes vi för dagen men överens om fortsatta vandringar och nu under den kalla mörka tiden ha Mötesplatsen som begynnelse och slut.

Text: Lars Gabrielsson

Foto: Majvor Enström