

Frösö SPF-föreningen gör en Strandpromenad.

Den 26 oktober samlades ett tjugotal medlemmar för att under Gun Ståhls ledning göra en vandring längs Södra Strandvägen och i området däromkring. Med så mycket samlad erfarenhet som ett gäng pensionärer har blir promenaden utsträckt i både tid och längd.

Vi samlades vid Coop Frösön där Göran Modén anslöt kort för att informera om Aspnäsområdet, om sådant han tyckte han borde ha tillfört från ett tidigare möte vi haft.



Därefter tog Gun Ståhl över och vi vandrade över gatan och ner till sjöstranden. Minnena dök upp hos oss gamlingar, Tåbergs slakteri, Mellbergs glas o.s.v.

Gun informerade om kvartersnamnen och deras betydelse, på samma sätt som gatunamnen bar på en historia visar även kvartersnamnen på vad som fanns förr.

Gun hade gjort ett gediget grundarbete med fotografier och kartor över området.

Vi kunde se från bildmaterialet hur långt sjön tidigare nått mot bebyggelsen. Hur båtar kunde nå Tegelbruket och sågverket Västervik som tidigare låg i området. Hur groggbåten (Gurli?) landade gäster till restaurang Framnäs.

Vi fick se bilder på Pettersson-Berger tillsammans med en operasångerska från Stockholm sitta på paviljongen till gamla Aspnäs. Vi fick se vart operasångaren Madeleine Kristoffersson (Metropolitan New York) vuxit upp och framförallt vart Linn Svan hade sitt hus (Vad vi ser fram mot vinterstudion!).

Nu vandrade vi upp till Waynes coffe för ett härligt avbrott med fika alternativt lunch och som vanligt livliga samtal.



Efter fikat, en högtidsstund i Frösödalsparken, samlades vi framför ett Ginkoträd där, ett uråldrigt barrträdssläkte, som egentligen inte ska kunna växa ovanför växtzon 1. Tydligen hade ingen informerat trädet om detta så fortfarande levde det. Barret påminner mer om löv än barr och ser ut som en ankfot, vilket lär vara det kinesiska namnet på det. Trädet räknas som en medicinalväxt och ska vara särskilt bra mot åldersrelaterade sjukdomar som bl.a demens. Vi lär fortsättningsvis vallfärda dit, det här var ju som gjort för vår åldersgrupp.



Därefter fortsatt vandring tillbaka till Coop, fortsatt med samtal om hus och platser längs vägen. Mycket nöjda skingrades vi med hopp om fler vandringar.

Text: Lars Gabrielsson

Foto: Majvor Enström