

## FREJAS VINRESA TOLL MOSEL OCH CHAMPAGNE

Den 29 september samlades drygt 40 medlemmar från Freja för att genomföra årets vinresa. Denna gång gick resan till Champagne via Mosel. Två mycket intressanta vindistrikt. För att hinna med färjan till Kiel från Göteborg tvingades vi att starta redan klockan fem på morgonen från Sundsvall



*Mörkt var det när vi startade*

Resan mot Göteborg gick snabbt med stopp för både kaffe och mat och snart hade hela gänget embarkerat Stena Gemanica för vidare transport mot Tyskland och Kiel.



*Klart att stiga ombord*

Överresan till Kiel gick bra. I Kiel var landgången trasig och detta innebar att vi fick åka i bussen ut från färjan



Ut på autobahn kom vi snabbt. Snart hade vi passerat både Elbetunneln och Hamburg.



*Elbetunneln*





*Hamburgs hamn*

Sedan började trafiken att tätna. Att resa på autobahn i fredagseftermiddag är inte optimalt. Är det dessutom en massa vägarbeten så går det ännu långsammare.



*Bilar överallt*



*Trafiken kom från alla håll*

Under färden till Trier informerade Lars-Olov Högström om Tyskland som vinland och speciellt om Mosel och dess viner.

Att hitta matställen efter Autobahn är inte det lättaste. Ska man dessutom ratta en buss som är 20 meter lång till en parkering krävs det mycket av en god chaufför. Vår chaufför var Stefan från Lönns buss och han framförde bussen till allas belåtenhet trots alla trafikstopp.



*En trygg chaufför*



Som jag skrev var det svårt att hitta andra matställen på autobahn en snabbmat typ Mc Donalds.



### *Snabbmatsstopp*

Vi hade planerat en vinprovning efter vägen och på grund av alla trafikstockningar kunde den inte bli förrän det hade blivit mörkt och i en grusgrop.

Vinprovningen började med en sabring av Lars-Olov av mousserande vin.



*Pang. Där flög korken*

Sen kväll på bussen





Framåt tiotiden på kvällen kom vi fram till vårt hotell i Trier.

Nästkommande dag var en båttur på Mosel planerad. Tyvärr var inte vädret det bästa, men vi hade hela båten för oss själva.



*Vi hade gott om plats*

En av Triers 9 världsarv är Römerbrücke och i regn ser den ut så här



Eftermiddagen var fri och vi strosade runt i Trier provade vin och tittade på de övriga sevärdheterna



### *Vinprovning i Trier*

På kvällen var det vinprovning på en vingård strax utanför Trier. Där provade vi flera viner. Företrädesvis Riesling. Även maten var på riesling. Rieslingsoppa och rieslingpuddning



Nästkommande dag var det dags att dra till Champagne och efter ett kort stopp i Luxemburg var vi framme i Reims. På vägen till Champagne informerade Lars-Olov om champagnetillverkning, dess historia med mera.





*Ett stopp Luxemburg*

I Reims bjöd vi på en guidad rundvandring ( i regn)



Efter rundturen var det besök på GH Mumm, en av Champagnes mest kända champagnehus. Vi fick en rundvandring i deras vinkällare med åtföljande information hur denna ädla dryck tillverkas.

Här är hela gänget samlat i deras vinkällare



Naturligtvis blev det även provsmakning





Om Reims är Champagnes administrativa huvudstad så är Epernay champagnestaden nummer ett. Där finns Avenue de Champagne där alla stora champagnehus finns. Naturligtvis också en staty av Dom Perignon



Innan vi kom till denna berömda gata hade vi åkt båt på floden Marne och sett vidsträckta fält med champagnedruvor



Båten hade till och med en egen champagne



Mer champagne. Denna gång ett besök på Charles Mignon och ytterligare en genomgång av hur champagne tillverkas och provsmakning





Det var inte bara tillverkare av alkoholhaltiga drycker som vi besökte utan även en chokladtillverkare som gjorde figurer av choklad i alla modeller.



Allting har en ände utom korven som har två. Nu var det dags att börja dra sig norrut. Genom Belgien reste vi och stannade vid ett klosterbryggeri där reseledarna kunde njuta av de ölsorter som vi blev bjudna på.



*Lars-Olov och Björn*

Sista övernattningen var i Bramsche och där hade dom en robot som serverade dryckerna



Gick resan till Kiel bra så blev det lite oroligare på hemvägen. Det blåste över 20 sekundmeter och trots att båten var stor så kändes det att det gungade lite grand. Vi kom dock hem med många minnen och förhoppningsvis lite kunskap om champagne och Moselviner.