

Tidigt, tidigt på morgonen den 31 augusti innan solen ens hade gått upp samlades 28 vinentusiaster från Freja på Navet i Sundsvall för att en vinresa mot Skåneland med Björn Mårtensson och Lars-Olov Högström som reseledare

Resan ner med Lönns Buss flöt på bra och efter 14 timmar med lämpliga mat och fikapauser var vi framme vid vårt hotell i Helsingborg.

Tisdagen den 1 september bjöd på strålande sol (vilket för övrigt hela resan bjöd på) och vår vinkunnige guide Carina Olofsson Gavelin anslöt till oss. Det var späckade dagar vi hade framför oss och vårt första besök var på Lottenlunds Estate. En vingård som ligger i Helsingborg. Där togs vi emot av gårdens ägarinna Tina Berthelsen som guidade oss runt bland vinrankorna.



Därefter besök i vineriet och vi fick information om hur vin tillverkas. Ingen lätt process och den ställer stora krav på vinmakaren.



Efter rundvandringen provsmakade vi fyra av gårdens viner.



Kullahelvön är ett Mekka för vinodling i Skåne och det finns många vingårdar där. Nästa besök var på Sveriges största vingård Arild. Där odlar man på totalt cirka 23 ha. Totalt i Sverige odlar man vin på cirka Sverige har cirka 100 hektar.

Som jämförelse är världens största sammanhängande vingård, Plantaze i Montenegro på 2 307 hektar. Sella & Mosca på Sardinien är störst i EU med 530 hektar.

På Arild hade vi vinprovning i samband med lunchen (coq au vin) och även här vandrade vi runt på gården och i vineriet. Intressant var att se deras källare där man lagrade vinet. Den är uppbyggd at tegel från skorstenen från Höganäs tegelbruk.



Ett av de mest kända turistmålen på Kullahalvön är Flickorna Lundgren på Skäret. Kaféet öppnade 1938 och blev riktigt berömt när kronprins Gustav Adolf (sedermera Kung Gustav VI Adolf) besökte flickorna 1945 och sedan återkom varje år fram till sin bortgång 1973. Kaffe med deras berömda vaniljhjärtan smakade mums.



Dagens sista besök var på Kullabergs vingård där vi provade ytterligare tre viner



Nöjda och glada återvände vi till vårt hotell och laddade för nästa dag.

Dag två av vår skånska vinresa gick söderut och till Klagshamns vingård där vi togs emot av Murat "Murre" Sofrakis en av pionjärerna inom svensk vinodling.



Även här fick vi en rundvandring och provade två viner.

Det är inte bara vin som tillverkas i Skåne utan även öl och vårt nästa besök var på Hönsinge Hantverksbryggeri, där vi bland annat smakade på ett färsköl som endast var 15 minuter gammalt, så etiketterna hade inte riktigt torkat på flaskorna. Vi fick även en genomgång hur öl tillverkas.

Nästa stopp denna dag var Grand Hotell i Lund. Ett av Sveriges mest traditionsfyllda hotell och bland annat stamlokal för Sten Broman. Hans whiskeyköttbullar är en stående rätt på menyn. Vi åt dock fisk.

Efter maten for vi vidare till Södra Sandby kafferosteri som på ett hantverksmässigt sätt rostar kaffe. Rosteriet ligger granne med Skånska spritfabriken som tillverkar gin och även en alkoholfri variant på gin och tonic.



Snart var det dags för resans sista vingårdsbesök och det var på Flyinge vingård som ligger inte långt från det historiska hästcentret Flyinge, som idag har bland annat ett ridgymnasium.



Den sista dagen av upplevelser drog vi utomlands. Först ett besök på det berömda konstmuseet Louisa och därefter besök i Köpenhamn med åtföljande middag i Nyhavn



Återresan till Sundsvall på lördagen gick med bravur och kvällen var vi framme och alla ser fram mot nästkommande vinresa med Freja som förhoppningsvis kommer att gå till Mosel och Champagne.