



SPF Freja i samarbete med Lönns Buss

PROGRAM

Tisdag 25 juni

Avresa från Navet kl. 07.00 för resa mot Mariefred. En riklig frukost serveras på Hakkegård. Resan går via Uppsala – Enköping och Strängnäs till Mariefred. Innan besöket på Gripsholms slott äter vi lunch på Mariefreds Vårdshus.

Gripsholms slott: I vasaborgen Gripsholm ryms femhundra år av historia. Här finns landets främsta exempel på gemak från vasakungarnas tid och en av Europas mest välbevarade 1700-tals teatrar. Till höjdpunkterna hör också statens porträttsamling – Sveriges kändisar hänger på Gripsholm. Rundvandring med kunniga guider.

Resan går vidare till Linköping och Quality Hotel Ekoxen som blir vårt hem i tre nätter. Incheckning och gemensam middag.

Onsdag 26 juni

Sovmorgon och frukost. Kl. 10.00 kliver vi ombord å M/S Göta Lejon och börjar vår resa från Bergs slussar till Borensberg. En resa på 3,5 timme, lunch serveras ombord. Via Motala kommer vi till Vadstena där det blir besök i Klostermuseet och Vadstena slott. Åter till Linköping och vårt hotell för lite vila före kvällens middag.



Torsdag 27 juni

Efter frukost reser vi ca 1 timme till Gränna där vår båt tar oss över Vättern och Visingsö. Här möter flera Remmalag oss för en rundtur på ön med besök bland annat i Kumlaby kyrka. På hamnkrogen på Visingsö avnjuter vi dagens lunch innan båten tar oss åter till fastlandet. När vi är i Gränna så är ett besök på Polkagris tillverkning ett måste. Vi lämnar en stund fritt för att titta på staden på egen hand. Åter till Linköping för lite egen tid före kvällens middag.



Fredag 28 juni

Det är dags att packa bussen efter frukost och köra till gamla Linköping. Här får vi en kort introduktion och en stund för att göra stan på egen hand. Passa på att besöka Cloettas chokladbutik. Det är dags att bege oss norrut men första ska vi besöka världens ände Trosa. Trosa är en söt liten stad som ligger vackert längs Östersjökustens skärgård och på bekvämt avstånd från Stockholm. Särskilt på sommaren är staden mycket välbesökt av turister. Promenaderna längs Trosa ån som flankeras av fina, äldre trähus är något av ett kännetecken för staden. Dagens lunch avnjuts på Stadshotellet. Vi vänder mot norr via Stockholm och snabba E4, vi stannar för eftermiddagskaffe från busscafét.

Middag serveras på Tönnebro.