

## Månadsmöte den 18 september 2023

Upptag för höst/vintersäsongen hölls i Lunnebergs lokaler i Sjuntorp.

Karl-Erik Eriksson, vår ordförande, hälsade ca 85 medlemmar välkomna. Välkomna var även dagens gäster, Therese Przybyla från Vuxenskolan och Claes Johansson, polis och estradör.

Information om dagens program gavs och Therese precenterade vad Vuxenskolan hade att erbjuda; såsom cirklar om segregation av äldre i alla dess former, om IT-kurser med minst tre deltagare i fem möten. Vår cirkelledare Henrik, rapporterade samtidigt om matlagningskurser för herrar, som börjar nästkommande onsdag. Med examen i form av julbord för nya medlemmar.

Vi fick också veta att statsbidragen till kulturen kommer att dras ned betydligt nästa år.

Claes Johansson tog vid och berättade om sina båda roller Polis/Revyartist. Redan som barn ville han spela teater men ville också bli fotbollsproffs, gärna i div. 1, eftersom de vann i juniorlaget.

Det började med barnteatern 1976 och han medverkade i Kasper, Jesper och Jonatan.

I hopp att få spela Claes i Klas Klättermus (med tanke på sitt namn) men fick rollen som Älg!

De roller han har spelat har ibland varit hämtat från växt- och djurlivet. Kanske någon form av åkomman NFED = nått fel é de.

Det blev så småningom samarbete med en invandrare från Skåne dvs, Bengt Jacobsson, med bred skånedialekt.

På Gyllene Freden spelade de "Ett brusande hav" av Evert Taube där de hade 158 föreställningar. Han var med i filmen "Den glade Bagaren" och fick stryk med brödet av bagardottern. Även filmen Morsarvet medverkade han i, som kund till en hästhandlare.

Mellan de olika uppträdandena, berättade han dråpliga historier som han upplevt som polis. De hade namn på vissa "stamkunder", såsom Mordbrännaren med underbett, Nekaren som aldrig erkände, Humoristen som tal en bandspelare, värde 950 kronor, vilket spelats in på film. Åkte fast för stöld, eftersom gränsen för snatteri gick vid 800 kronor. Men han hade ju rabatt, så det borde bli snatteri.

Lite politiskt inslag var jämförelsen med grottkvinnan Lucy och om Putin som inte har kommit ut ur grottan ännu. Och hur var det med Cesar, blev han mördad, eller!

Åter till scenerna. På Saga teatern som rollfigurer Dame Edna fick han rollen för han var så lik sin mamma. Pojkarna över 55 på Källtorpsgården, utrustade i bockskägg, hatt och glasögon tyckte att livet var bättre förr.

Stilla musik på radion klockan 3 på natten, där gick en rädd liten barfota gosse med nalle och blödde om fötterna. Claes körde hem honom, där det var fylla och elände. Var fanns föräldrarna och tryggheten!

Han tackades med stora applåder och fin blombukett.

En återblick om vad som hänt i Svenskbyn i Ukraina som Tage Brolin berättade om för ett år sedan. Folk har flytt och lämnade allt som det var. De blev beskjutna, dammar sprängdes och brunnar sinade. Av de 2300 innevånarna som bodde där före kriget är det idag endast 400 kvar.

Lite information om gruppindelning av de sju grupper som finns idag.

De som inte har E-faktura idag önskas skaffa det senast den 15 oktober.

Varning om telefonsamtal från okända. **LÄGG PÅ LUREN.**

Snabb information om resorna; kyrkresan, Sven-Ingvars i Vara och Falkenbergsrevyn.

Återstod kaffe och dragningar på årorna och promenaderna.