

Månadsmötet i Lunnebergs Bygdegård den 19 september 2022

Ordföranden Karl-Erik Eriksson hälsade ett drygt 80-tal medlemmar välkomna, samt föredragshållaren Tage Brolin och Vuxenskolans representant.

Information om Röda Korsets och Svenska Kyrkans kommande aktiviteter gavs av Ulf Wigenius.

Månadsmötena i oktober och november kommer att vara i Församlingshemmet i Upphärad.

U K R A I N A

Gammelsvenskbyn i Ukraina var ämnet för dagen.

Estlandssvenskar från Dagö förflyttades till Ukraina redan på 1260-talet.

1721 tvångsförflyttades människor i den så kallad Dödsmarschen. Den pågick i nio månader och kom fram på vintern. Det fanns ingen stans att bo, så de fick gräva ut och övervintra i jordkolor i kylan. Av 1793 personer överlevde 173.

Vi fick följa ett av Tages flera besök i Zmiivika i Cherson. Filmen spelades in för 12 år sedan. Maria Malma /86 år 2022/ har upplevt många dramatiska händelser i sitt liv med tvångsförflyttningar i flera omgångar, plundring, våld och förnedring.

Under andra världskriget fick de uppleva den värsta sidan av mänskligt beteende man kan tänkt sig. De blev bortforslade av tyskarna och fick lämna allt. Hamnade i Polen för att förpassas till Sibirien i två år, med vintrar i minus 50 graders kyla.

Ytterligare förflyttningar innan de kom tillbaka 1947 till **ingenting**. Det var hungersnöd åren 1946-1947. Maten kunde bestå av gräs- och mullbärssoppa. Många personliga tragedier berättades av Maria. Först på 1950-talet lättade det. De kunde äta sig mätta och standarden ökade succesivt.

Ättlingar efter dessa människor lever kvar och håller det svenska språket, religionen och traditioner vid liv än i dag. De lever efter våra nått mätt, under mycket enkla förhållanden.

Numera finns det en skola med svenskundervisning i byn. 1980 togs seriösa kontakter med Sverige och flera reste dit, men många återvände igen. Den svenska flaggan hedras och de sjunger den Svenska Nationalsången med större inlevelse än vi.

Ett budskap till Tage var;

Glöm oss inte!