

## Vårvandring vid Bergs Klätt 25/4 2022

April månads sista måndagspromenad gick genom Bergs Klätt i ett underbart vårväder på sinnenas stig. Vi beklagade att endast fem medlemmar hörsammat dagens aktivitet men tog fasta på de fem sinnen, syn, hörsel, känsel, lukt och smak som fastslogs av Aristoteles redan för mer än 2 000 år sedan. Vi vandrade i vårsolen genom ett landskap som just vaknat till liv bland vårblommor småkryp och fågelsång i skir grönska.



Backarna lyste av klara vitsippsmattor, häggens kronor fylldes av sina blomknoppar, hassellundens hängan vajade i vinden medan björkens musöron blygt och försiktigt tittade fram i det karakteristiska vårljuset.



Vi vände blicken över den grönskande strandängen ner mot sjön där grågässen betade. Vi lyssnade till vindens sus och fågelsång och insöp vårens alla dofter. Myrstackarna myllrade av sina flitiga invånare som påbörjat sitt energiska sommararbete i högresta granskogsslutningar högt ovanför Sulvikens stilla blänkande vattenspegel.

Vid strandkantens rastplats satte vi oss ner och tände grillbrasan för att tillreda en enkel lunch med läckra korvar när elden sakta falnade till glöd. Vi avnjöt samtidigt vårt medhavda kaffe medan det var dags för Christinas obligatoriska allmänbildande frågesport.



Ämnet för dagen var drömmar och sömn. Vi fick vi lära oss lite om narkolepsi, varför det heter sjusovare och sjusovardagen, att Cornelis Vreeswijk skrev visan *I natt jag drömde* och att björnen inför nästa vinter inte återvänder till fjolårets vinteride. Att Ulf Lundell skrivit boken *Sönnen visste vi däremot allesammans*.

Anders foto och text. Karin foto

