

Måndagsvandringen den 9 oktober 2023 gick till Norge

Fem pigga entusiaster samlades för frisk luft och motion denna klara höstmorgon vid Lersjöns kapell som ligger alldeles vid norska gränsen. Allt är här, brödrafolket emellan, solidariskt placerat med kapellet i Sverige, klockstapeln på gränsgatan och bekvämlighetsinrättningen i form av ett torrdass beläget i Norge.



Från kapellet vandrade vi in i Norge som av många anses vara världens vackraste land. Visserligen inga snöklädda fjälltoppar och fjordar här men porlande bäckar, betande får, grönskande granskog med inslag av lövträd målade i höstens milda färger och nyanser av gult, rött och orange vid stranden av sjöns spegelblanka vatten denna vindstilla, frostbitna och soliga oktobermorgon. Detta är en naturupplevelse och ett privilegium för oss att ta vara på och kunna njuta av på hemmaplan.



Vandringen gick utmed vägen som kallas "Karl Johan" till Lerjöhytan som är en raststuga tillhörande Magnor Ungdomslag . Där blev det kaffepaus i det nybyggda vindskyddet vid strandkanten av Övre Lersjön och Christinas sedvanliga frågesport. Sexton kluriga frågor med varierande svårhetsgrad om hösten skulle besvaras. Eftersom vi hade tre alternativ för att svara rätt lyckades vi tillsammans få full pott. Utan att gissa var vi eniga om att flugsvampen är giftig och orsaken till att träden faller sina löv på hösten inte är för att älgen inte ska äta upp dem.

Efter en och en halv timme och några kilometers vandring var vi tillbaka på svensk mark vid kapellet. Då bestämde vi oss för att träffas vid Lundsbergs bygdegård nästa måndag kl. 10:30 för att vandra upp till Dammtjärnet där det också finns möjlighet till korvgrillning på berghällen vid strandkanten. Vår förhoppning är att fler medlemmar kommer med på denna trevliga, hälsosamma och givande sociala aktivitet som måndagsvandringen utgör med nya upplevelser och upptäckter varje vecka i vår vackra och innehållsrika kommun.

Bild o text Anders, bild o layout Karin