

Vandring till Kulleberget 7/2 2022

Vi är ett gäng som går i snö och is och intet är oss kärare än gå på detta vis.

Om man lite slarvigt citerar Hjalmar Gullbergs dikt stämmer den väldigt bra in på dagens vandring som gick från Tallmon till Kulleberget, den anrika platsen där Charlottenbergs en gång så stolta hoppbacke stod. På isiga vägar gick vi med stavar och broddar under skorna i värmande februari sol.

Vid Herrgården såg vi ett märkligt bo under takfoten. Det blev genast diskussion och gissningar om vad för djur som rörde sig där. En katt, en kanin, en sköldpadda var några förslag innan vi blev varse att det var ett djur av ett helt annat slag då en fågel flög iväg. Det var ett duvslag.



Vi gjorde även besök vid Charlottenbergs Pistolskyttebana och hittade en jordkällare med tre ingångar.

Ämnet för dagens frågesport var Peking eller Beijing som staden ska heta nuförtiden. Vi fick veta att den avsatte kejsaren Puyi sedermera arbetade som trädgårdsmästare och att Pekinganka helst ska serveras på pannkaka. Dagens nya ord för oss var EXONYM. Detta betyder att namnet på en ort i ett främmande land uttalas och stavas, av människor som bor i ett annat land, som det uttalas i det främmande landet, men skrivs som man skriver i det andra landet. Ett sådant exempel är just Beijing.

Foto och text Anders Johansson. Foto Karin Bohlin