

Vandring i Tallmons Naturreservat den 21 november



I isande vind med yrsnö och minusgrader hade fyra hurtbullar hörsammat kallelsen till dagens måndagspromenad i Tallmons Naturreservat. Något skydd för väder och vind gick inte att få i Tallmostugan då den tråkigt nog numera är stängd på grund av vandalisering och nedskräpning.



På lätta fötter traskade vi i stället vidare mot vindskyddet i områdets sydvästra del där det också finns grillplats med torr ved. Pelle med färdigheter som en bättre boy scout tände snabbt en brasa som snart falnade till glöd. På den perfekta glödbädden grillade vi korvar och drack därefter medhavt kaffe i vindskyddet.



Sedan var det dags för den obligatoriska frågesporten med dagens ämne som var Krister och Kristian. Frågorna kretsade kring vilka bravader som utträttats av dessa berömda män med förnamnet Krister och Kristian och med efternamn som Fuglesang, Björkman, Pettersson, Luuk, Andersen m.m. Vi kom också in på vilka de sju dödssynderna är och lyckades till slut efter viss tankemöda erinra oss att de är högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja men begrep inte varför vällust skulle vara en dödssynd.



Efter ca två timmar i frisk luft och fin motion på sviktande stigar var vi åter vid den stängda Tallmostugan där vi bestämde oss för att samlas även nästa måndag den 28 november.



Foto och text Anders
Layout Karin