

Vandring genom Adolfsfors 2023-05-24

När vi befinner oss mellan hägg och syren och naturen skiftar i otaliga nyanser av grönt vandrar ett muntert gäng genom Adolfsfors. Vi startar vid Kölaladan och går ner förbi skolan och tar sedan den gamla landsvägen via Kölaälvens kraftstation, förbi Wermlansbankens



tidigare kontor och kommer upp till herrgården. Här ligger också en av kommunens äldsta byggnader nämligen det gamla sjuttonhundredtals magasinet, en kulturbyggnad som tyvärr inte underhålls utan som vi med beklagan noterar att den befinner sig i stort förfall.



Nedanför herrgården betar några tjurar som njuter av ängens färska och frodiga gräs. Vandringen fortsätter förbi det nya bostadsområdet där det under Köla kommuns tid fanns förutom bank även två affärer och postkontor. När vi korsar vägen mot Skillingmark skymtar Gullans barndomshem bakom björkar tallstammar.



Promenaden fortsätter genom skogen upp till Scoutstugan som ligger i den solbelysta skogsgläntan och på höjden i Köln skymtar vindskyddet vid skidstadion, Kölaladan, hembygdsgården, prästgårdsbyggnaden och Hugns glittrande böljor.

Efter nästan en och en halv timmes promenad sätter vi oss vid ladans soliga vägg och dricker vårt kaffe medan Christina tar fram frågesporten. Ämnet för dagen är mobiltelefoner med frågor som: Vad betyder SMS, Vilket år genomfördes det första mobila telefonsamtalet, Vilken är den mest använda appen och liknande frågor som vi till största delen kunde svara rätt på.

I samband med våra promenader har vi också bestämt oss för att delta i kommunens Kulturjakt som går ut på att besöka femton kulturanläggningar inom Eda kommun och där notera en bokstav vid respektive besöksmål. Bokstäverna ska sedan bilda en mening som har med kultur och kommunen att göra. Vid varje besöksmål finns dessutom en tipsfråga som ska besvaras.

Efter lite krånglande fann vi dock kontrollen vid hembygdsgården och for sedan upp till Valfjällstoppen där vi direkt spikade kontrollen. Här på toppen blickade vi ut över landskapet med sjöarna Hugn, Bysjön och Ränken, vi såg också Charlottenbergs samhälle och skymtade blånande höjder på norska sidan om gränsen.

Nästa vandring går till Fältsjukhuset i Grävbacka med samling vid Kölaladan för samåkning den 5 juni kl 10:30.

Text och bilder Anders, bilder Karin

