

## Säsongens andra vandring

Vi startade från Hammars Folkets Hus sista dagen i oktober månad med den osannolika utetemperaturen på 12 plusgrader i luften. Sex optimistiska vandrare avmarscherade taktfast från parkeringen ner mot Bysjöns strand.

Den tappra skaran decimerades ganska snabbt. Först att hoppa av var Karin som omedelbart fick känning av artros i sitt onda knä. Gunilla som lidit av yrsel och orkeslöshet en tid gjorde ett tappert försök att hänga med kom snabbt på efterkälken och vände efter en knapp kilometer. När vi kom ner mot de sankt ängarna vid sjöstranden var Kent tvungen att vända om vid stigens stora vattensamlingar då hans fotbeklädnad endast utgjordes av tunna joggingskor. Christina fortsatte trots läckande stövlar tappert traskande och plaskande genom vattenpölar. Anders med kortskaftade stövlar klafsade också vidare trots att stövelskaften inte räckte till utan svalkande vatten sipprade över skaften i några av djuphålorna. Den enda i sällskapet som marscherade på utan att klaga var Gunnel Knutsson.

De som snart återvände samlades vid vindskyddet bakom Folkets Hus och förberedde grillbrasan så att det skulle vara lagom glöd för korvgrillning när de övriga kom tillbaka. De tre som fullföljde vandringen gick genom strandängarna utmed Bysjön förbi Abborrberget mot Haganäsets Camping. Vi konstaterade gemensamt och tacksamt att vi är så lyckligt lottade att vi inte behöver tillbringa våra lediga sommardagar där bland detta gytter av husvagnar som nästan står på varandra. Vandringen fortsatta vidare på mjuka sviktande stigar genom den mossbelupna marken i granskogen som ledde oss tillbaka fram till bebyggelsen i Hammar.

Vi alla återsamlades runt eldstadens glöd där vi grillade korv och drack medhaft kaffe medan Kent och Gunilla bjöd på hembakade småkakor och som traditionen bjuder var det dags för Christinas frågesport. Dagens frågesport rörde aktuella händelser från augusti månad. Frågorna handlade om så vitt skilda ämnen som allt från fotboll, gängskjutningar, bomber, skogsbränder, Duplantis till musik och restauranger m.m. Sällskapet visade åter att minnet och allmänbildningen ligger på en skapligt hög nivå när dom får säga det själva.

Efter knappa två timmar återvände vi hemåt och kom överens om att nästa vandring blir den 7 november med samling vid Eda Skans.



Text och bild Anders och bild Karin

Nej! det är inte Houdini/Sir Väs (dagens snackis)

