

## Opptjärn 10 maj 2023



När våren är som vackrast och naturen vaknar till liv efter vintersömnen har Edabygdens SPF-Seniorer som tradition att göra en utflykt till Opptjärn på Kyrkskogen. Tjugosex leklystna pensionärer och tre hundra träffades nu på denna fantastiska plats för att umgås, leka och tävla samt njuta av naturen och vårvädret. Solen sken från en molnfri himmel medan termometerens röda pelare stångade sig upp för att nästan nå upp till tjugograderssträcket. I björkens kronor vars knoppar så sakta börjat brista kunde vi skönja en liten, liten så skir men ljuvlig grönska.

Dagen startade med medhaft elvakaffe på gårdsplanen. Därefter var det dags för dagens första tävling, en tipspromenad som i år av många ansågs vara något lättare än tidigare då Oves specialfrågor nu ersatts med Karins repertoar. Fast så enkelt var det nog inte ty ingen lyckades få 12 rätt och segrade gjorde Hans Myrén med 11 rätt.

Åke Lövgren berättade om platsen och stugan som ägs av Åmotfors Amatörfiskelubb, hur man kommit över marken genom arrende och hur man lyckats få tillstånd att bygga stugan och grillkåtan.

Nästa tävling var pilkastning där tavlan var för liten för många vars pilar ofta hamnade på stugväggen. Här kunde ingen hota Bodil som ensam kom upp i mer än trettio poäng med alla fem pilarna på tavlan.

Närmast lillen är en annan tävling som vi alltid brukar ha på programmet här. Efter första omgången var Karin helt överlägsen med sitt klot som hamnade endast tre cm från den lilla röda kulan. Då det spelades i två omgångar och bästa kast i bägge omgångarna slogs ihop lyckades Åke till sist passera Karin och kamma hem sergertrofén.



När vi tävlat klart serverades Christinas nygrillade delikata korvar av olika slag från grillkåtans glödbädd samt kaffe och kakor.





När Anders visade upp en stor, vacker och lite slemmig groda som han hade funnit hoppandes på marken blev Bodil ivrig att få pussa den med förhoppning att den skulle omvandlas till en vacker prins som sedan skulle komma ridande på ett vitt arabiskt fullblod genom skogen till henne för att sedan be om hennes hand.



Dagen avslutades med prisutdelning och applåder till de fyra främsta i varje tävling samt stort tack till Programkommittén och Christina som valt en så fantastisk fin dag för utflykten och ordnat så fint för oss med kaffe, mat och gemytlig samvaro.

Hur det gick för Bodil och prinsen förtäljer inte historien.



Bild och text Anders, bild Karin