

Måndagsvandring med Kulturjakt 12 juni 2023

Under årets hittills varmaste dag samlades några av Edabygdens spänstigaste och mest kulturella elit vid Kölaladan för att promenera och slutföra årets Kulturjakt.

Kulturjakten är en tävling där man besöker femton platser inom Eda kommun. På varje plats finns en bokstav och de insamlade bokstäverna bildar en mening som kluras ut när alla platser är besökta. På varje plats finns också en tipsfråga. När detta är klart lämnas tävlingsformuläret in till något av kommunens bibliotek.

Dagens första mål var Fältsjukhuset i Grävbacka. Ett militärt kulturminne från beredskapstiden under andra världskriget. Utan någon karta som sjukhuset var utmärkt på for vi till Grävbacka där vi irrade fram och tillbaka och såg mycket annat sevärt i bygden innan vi fann vårt besöksmål. Frågorna löste vi direkt och utrustade med ficklampor gick vi sedan in i denna skrämmande betongbunker som mer liknade ett ammunitionsförråd än ett sjukhus.



Nästa besöksmål var Järnskogs Hembygdsgård med sitt beredskapsmuseum. Vid den vackra hembygdsgården blev det kaffepaus i skuggan under häggen. Här träffade vi doktor Överby som bekräftade att fältsjukhuset egentligen var ett ammunitionsförråd.



Sedan for vi norrut för att söka efter Soldatgraven i Boda. Där blev det åter en bygdetur med irrlande på småvägarna fram och tillbaka innan vi vågade oss in på den gamla järnvägsbanken. Vid infarten var den triangulära varningsskylten *Annan Fara* uppsatt med tilläggstavla och texten: *Trafikeras på egen risk, Eda kommun*. Vi tog risken och körde in och efter ett par hundra meter fann vi också soldatgraven. Här fick vi lära oss att cirka 100 soldater ur Kungliga Dalregementet begravdes på denna plats 1808 i samband med kriget mellan Sverige och Danmark-Norge. Orsakerna till dödsfallen var huvudsakligen rödsot, nervfeber, fläcktyfus och frossan.



Eftersom vi hade möte på kvällen om sommarens Våffelcafé vid Bruksgården i Skillingmark passade vi på att besöka vårt sista mål i kulturjakten som var Skillingmarks Hembygdsgård. Även här klarade vi frågorna med glans och alla bokstäver från de femton besöksmålen var nu noterade.

Nöjda efter dagens utflykt per bil och till fots inom kommunens södra del där vi upplevt mycket kultur i blommande försommargrönska for vi hemåt. På hemvägen blev vi ännu nöjdare då Karin med sin knivskarpa hjärna knäckte tävlingskoden som var den mening som de femton bokstäverna bildade. Foto o text Anders foto Karin.

