

Edabygdens SPF-Seniorer i Kivik

I slutet av augusti reste 21 entusiastiska SPF-Seniorer från Edabygden till Kivik för att spela boule, besöka sevärdheter på Österlen och umgås med Kiviks SPF-Seniorer. Den 60 mil långa resan som gjordes genom samåkning i privata bilar tog drygt 9 timmar med kaffepaus och lunch.



Vi bodde komfortabelt på Agda Lund Bed & Breakfast där vi blev väl omhändertagna. Då vi hyrde hela anläggningen behövde vi inte störa andra än oss själva. Boule spelades varje förmiddag i strålande solsken vid Hanöbukts strand.



Vi besökte Karl-Fredrik på Eklaholm och Kåseberga fiskeläge.

På Åhus vingård guidades vi runt bland vinodlingarna, provsmakade såväl röda som vita viner samt intog en bättre middag och naturligtvis gårdens vin därtill.

På Petersborgs Gård fick vi lära oss om konsten att tillverka senap av olika slag från gårdens egna odlingar. Vi besåg traktens äppleodlingar, besökte Kiviks musteri, vandrade genom stadens gränder och pittoreska bebyggelse, njöt av det glittrande havet.



På onsdagskvällen hade Åke och Marita Lövgren bjudit in till sitt 80-årskalas. Det kära gamla paret som varit tillsammans sedan skoltiden fyllde nämligen 80 år båda två i dessa dagar. Det blev ett hejdundrande kalas med ett skaldjursbord man sällan skådat bestående av ett berg av färska räkor och havskräftor samt knytnävsstora krabbspår som Åke knäckte med kraftiga hammarslag. 80-åringarna hyllades med sång, bubbel och stora rosor. Kvällen förgylldes också med anekdoter och skrönor innan dom sista gästerna drog sig tillbaka långt efter midnatt.



Den sista dagen spelade vi boule mot våra nyvunna SPF-vänner under mycket skratt och glädje. Lagen bestod av slumpvis lottade tremannalag. Edabygden som lyckades bra i spelet stoltserade med segersiffrorna 9-3.



På kvällen var vi bjudna på grillafest av Kiviks SPF-Seniorer vid Solevi idrottsplats alldeles vid havsstranden. Vi fick höra en kortfattad berättelse om Kiviks anrika och långa historia samt information om de marina kolonilotterna. Kvällen avslutades med att vi tackade för en fantastisk vecka och för att vi blivit så väl mottagna och fått låna deras boulebanor och hälsade våra nya vänner välkomna till Edabygden nästa år. Som tack för deras gästfrihet överräcktes en tavla på vår vita älg fotograferad av Tommy Johansson.



Efter frukost på fredagsmorgonen var det dags att packa bilarna och styra kosan hem till Värmland igen. Samstämmigt konstaterade vi att det varit en mycket lyckosam resa med värmande sensommarsol, ljumna kvällar, fint boende, trevliga utflykter, fantastisk mat, trevliga och sympatiska nyvunna vänner och en härlig gemenskap i detta vårt eget glada och positiva pensionärgäng.

Nedtecknat av

Anders Johansson

Foto Birgitta Åkerblom
Löfgren, Anders
Johansson och Karin
Bohlin

Boulegänget

