



Historien om Linneväveriet

Grundaren av Klässbols Linneväveri Hjalmar Johansson utbildade sig till vävmästare på vävskolan i Borås mellan åren 1912–1915. Samtidigt praktiserade och arbetade han på Borås Jacquardväveri för att tjäna extra pengar till sin familj, som bestod av honom själv, hustrun Augusta och de två barnen. Vid denna tid bodde de på orten Tidån i Västergötland. År 1918 gick flyttlasset hem till Värmland för hela familjen, då Hjalmar fick anställning på Stafnäs Ullspinneri.

1920 handvävde Hjalmar Johansson sina första alster hemma i köket på gården Nystuga i Klässbol. Det var linnelakan till traktens bönder. Dessa hade försett Hjalmar med råvaran som de själva hade odlat och spunnit. Detta blev starten för Klässbols Linneväveri.

Hjalmar gick hastigt bort 1928. Det blev barnen Vitalis och Viola som tillsammans med mamma

Hjalmar gick hastigt bort 1928. Det blev barnen Vitalis och Viola som tillsammans med mamma Augusta förde vävningen och traditionen vidare. De svåra åren på 1930–40 talet gjorde att framgången kom att vänta på sig. Men när sonen Vitalis 1950 uppförde ett nytt linneväveri med kompanjonen Karl Näsberg, så vände också tiderna till mer gynnsamma. I den vevan inköptes också begagnande vävstolar.

Vitalis tog det kloka beslutet att behålla linet i vävstolarna när många andra väverier började använda syntetiska garnkvalitéer. Han fortsatte alltså med naturmaterialet lin och i nödläge bomull, om det var brist på lin. Häri ligger nog en del av Klässbols Linneväveris framgång.

Idag är Klässbols Linneväveri det bäst bevarade linneväveriet i hela Europa och dessutom hovleverantörer. De levererar till svenska kungahuset, ambassader i flera länder och Nobelbanketten, för att nämna några få av alla deras kunder

Dick Johansson 3:e generationen på Väveriet berättade och guidade oss Edabygdare 6/5 2021. Se mer bilder här





Mycket att se!
Sen Kvarnen å
kaffe m.m.

