



## Upplevelsedag i Fryksta 23 juli 2023

När vi nu nått mitten av vår efterlängtrade svenska sommar anordnade Kilsbygden för andra året i rad en upplevelsedag för Värmlandsdistriktet SPF-seniorer. Även i år var vädergudarna med oss och bjöd på ett perfekt väder med solsken och tjugo gradig värme.

Dagen inleddes med att distriktsordförande Ing-Britt Bergström hälsade besökarna välkomna till Fryksta och överlämnade därefter ordet till vår förbundsordförande Eva Eriksson som förklädd till Selma Lagerlöf förrättade invigningen av dagens begivenheter.



Vid kajen låg den anrika ångbåten S/S Freja af Fryken förankrad där serverades kaffe ombord och vi kunde på nära håll studera dåtidens teknik och faciliteter på det mer än hundraåriga fartyget. Båten sjösattes 1869 och förläste 1896 utanför Östra Ämtervik varvid elva personer omkom. Den bärgades 1994, restaurerades och trafikerade sedan Frykensjöarna under några år.



En annan begivenhet var området järnvägmuseum. Här fick vi veta att Frykstad-Clara Elfs jernväg var Sveriges första järnväg för allmän trafik och gick mellan sjön Fryken i Kil och Lyckan i Forshaga. 1849 invigde kung Oskar I järnvägen som trafikerades fram till 1871.

Den här dagen avgjordes distriktsmästerskapet i tävlingen Hjärnkoll. Sju lag hade anmält sig nämligen, Arvika-Jössebygden, Kilsbygden, Bro-Kristinehamn, Hammarö, Säffle samt Eda bygden lag 1 med Inger Myrén, Karin Bohlin och Anders Wikman (distriktstvåa 2021) och Edabygden lag 2 med Siv Åslund, Hans Myrén, Anders Johansson. Deltagarna anses av arrangören tillhöra länets mest allmänbildade personer med extremt skarpslipade hjärnor. Tyvärr lyckades inget lag detronisera Kristinehamn som även i år segrade genom att svara rätt på samtliga av de femton frågorna. Det som Edabygdens lag 2 gladdes åt var visserligen att dom hamnade på andra plats med 11 rätt tillsammans med några andra lag, men allra mest gladdes de sig åt att dom lyckades besegra Edabygdens förstalag.



Under dagen anordnades samtidigt en lite annorlunda tipspromenad där man istället för att svara 1, X eller 2 fick associera en bild vid varje frågestation till ett av de 15 ord som skrivits på tipslappen. Ingen lyckades här få 15 rätt, men även om vi inte klarade riktigt alla de kluriga och fyndiga frågorna tyckte vi att detta gav mersmak och något att ta efter.





Annan underhållning och andra aktiviteter som vi bjöds på var Café Frejas konstupställning, Värmländska ställigheter med Rustan Christenson, sightseeing i grannskapet med Frykstatåget men framförallt en mycket uppskattad Sven-Ingvars kavalkad där Ingvar Karlsson med sina polare bjöd på de gamla örhängena där ingen klassiker saknades.

Dagen avslutades med lottdragning, några slutord från Eva Eriksson och Ing-Britt Bergström samt en stor applåd från en för dagen nöjd besöksskara.



Foto och text Anders, foto och layout Karin. Gruppfoto okänd fotograf.