



Vandring i kulturmiljö

Måndagen den 14 november i gråväder, gick vår vandring genom Eda Skans som är klassad som Eda kommuns enda kulturmiljö av riksintresse. Vid denna historiska plats hade fem friska och en halt pensionär + hund samlats för att insupa vår ärorika krigshistoria.



Till att börja med vandrade vi runt anläggningen på den 600 m långa, 3 m breda och drygt 2 m höga jordvallen som omger försvarsanläggningen. Vi passerade de 6 bastionerna, beundrade utsikten och imponerades av de mäktiga kanonerna som fortfarande står kvar riktade mot fienden.



Vandringen fortsatte inne i skansen där vi studerade de informationsskyltar som upplyser om var de olika anläggningarna som fanns inom området var placerade och vad de var avsedda för såsom krutlogementet, platsen för corps de gard (vaktstyrkan), kommandantens hus, infanteri- och artilleribarackerna, den inte minst viktiga latrinen samt brunnen som är den enda anläggning som ännu finns kvar och bevarad i ursprungligt skick.



Efter vandringen samlades vi runt ett bord för att dricka medhaft kaffe och lyssna på Christina som läste en historisk skildring kring skansen under de ca 300 år den tjänat som en försvarsanläggning mot lede fi som förväntades att komma från Norge. Någon frågesport blev det inte den här dagen men i stället avslutade Christina att på mål läsa den underhållande dikten KARER av Agnes Westin som börjar med att *Karer, då ä då då värsta som finns* men slutar med att *Karer förstås måste ock finnas till.....*



Vi hoppas att fler medlemmar vill dela vårt sociala umgänge genom att komma med på dessa måndagspromenader som är både nyttiga, hälsosamma, underhållande, lärorika och inte minst fantastiskt trevliga.

Den 21 november ses vi i Tallmon kl. 10:30. Medtag grillkorv!

Bild och text Anders, bild Karin.

