



Edabygdens SPF-Seniorer på kulturrunda

Edabygdens SPF-Seniorer har som målsättning att i dessa Coronatider upprätthålla den sociala gemenskapen i föreningen. För att medlemmarna inte ska behöva känna sig isolerade, anordnades i veckan efter midsommar en bygdetur i form av en kulturrunda i det Västvärmländska blomstrande och solbelysta högsommarlandskapet. Resan företogs med egna bilar och begränsad samåkning med hänsyn till smittorisken, allt i beaktande av Folkhälsomyndighetens direktiv.

Vi startade i Åmotfors och fortsatte mot Annebol där sjön Hugn glittrade på höger sida om vägen liksom Ränkens klarblå vatten på den vänstra sidan, Första stoppet gjordes i Krokebol där vi skådade ut över Ränken med Brevik och Ränkesnipan på andra sidan sjön. Här berättade vår färdledare Åke Lövgren om

Karl XII:s bravader i bygden och hur konungen rimmade när han for från Sulvik till Eda Skans i en dålig hästskjuts ”*Från Ränkesed strand till Flogneds sand är längsta mil i Wermeland*” Utanför Sandsgården blev det stopp vid den välbevarade soldatgraven från 1814 och mer krigshistorik,

Färden fortsatte till Ränkesed där vi stannade vid S:t Olofs källa, även kallad Torgeirs källa, som finns omnämnd Håkon Håkonsons saga där man ska ha döpt hedningar som konverterat till kristendomen på 1100-talet. Eftersom det enligt sägnen ska bringa lycka att kasta några mynt i källan kunde vi inte motstå den frestelsen.

Efter att vi vederkvickat oss vid källan fortsatte kulturresan utefter Glafs fjorden till Gladisvall på udden vid Glasälven där Glavas gamla medeltida kyrka en gång låg. Den byggdes på 1100-talet invid den gamla pilgrimsleden som gick till S:t Olofs grav i Nidaros.

Nästa mål på resan var LM Ericssongården Nordtomta i byn Vegerbol i Värmskog. Här föddes industrimannen Lars Magnus Ericsson 1846. Han bildade Telefonaktiebolaget LM Ericsson som blev en av världens största tillverkare av utrustning för telefoni och är numera ett världsledande telekommunikationsföretag under namnet ERICSSON.

Nu när vi var i Värmskog kunde vi naturligtvis inte låta bli att besöka Värmskogs Café vid Värmelns strand med sina berömda räksmörgåsar. Dessa gigantiska smörgåsar som svämmar över av räkor är verkligen fantastiska och kan inte göra någon besviken. Här tillbringade vi ett par timmar med lite olika aktiviteter innan det var dags att återvända hemåt.

Hemresan gick på slingrande smala och krokiga grusvägar upp och ner genom det vackra kulturlandskapet förbi Värmskogs kyrka, Svannikeboda, Ingerudsbyn, Högerud och ut på asfaltvägen mot Arvika och Åmotfors. Vägkanterna bjöd på en sällan skådad blomsterprakt och en fantastisk artrikedom. Det enda smolket i den glädjebägaren var tyvärr att man ser att invasiva arter som inte minst lupinen alltmer breder ut sig och tar över och förkväver den ursprungliga floran. Efter nästan åtta timmar i en strålande sommardag var vi åter på hemmaplan mätta, belåtna och förkovrade med nya kunskaper i såväl geografi som historia från vår egen hembygd.

Nedtecknat av

Anders Johansson

