

Boule, nävgröt och fläsk 230718



En av våra traditioner inom Edabygden är att varje sommar spela boule på Folketshusparkeringen i Hammar och sedan festa på nävgröt med fläsk vid Eda Hembygdsgård. Denna sedvänja som gick av stapeln 18 juli hade lockat 27 spelare samt två åskådare i form av Signe och Signe när sommarsolen lyste över nejden och Bysjöns glittrande böljor speglade sig mot oss.

Parkeringen är kanske inte den mest idealiska boulodromen med hänsyn till markytans beskaffenhet i form av ojämnheter, grovt grus, sand, småsten och en och annan liten grästuva. Kloten går ju inte alltid som man tänkt sig, ofta snett och vint ibland hit och ibland dit men vad gör det när det är lika för alla och slumpens skördar ibland stjälpes men lika ofta hjälper. Detta ger upphov till många glada skratt från såväl medspelare som motspelare och Arne, Gunilla, Kent och Torill tycktes inte heller ha någon fördel av att vara på hemmaplan.



Efter fyra avklarade matcher med kaffepaus däremellan började hungern efter den genuint värmländska specialrätten nävgröt med fläsk att suga i tarmen, så vi for då upp till hembygdsgården. Lunchen motsvarade till fullo allas förväntningar. Perfekt konsistens på gröten, tillräckligt fett fläsk så att vi fick rikligt med flott på gröten och därtill rårörda lingon.



Vi fick lära oss att nävgröt görs på skrädmjöl som är ett fullkornsmjöl som mals av rostade havrekärnor. Genom rostningen bevaras näringsämnen längre och havren kan samtidigt förvaras länge utan att mögla eller härskna. Gröträtten härstammar sannolikt från Savolax och kom då hit i samband med skogsfinnarnas kolonisering på 1500- och 1600-talet och kallas därför även för motti.

Vi fick också lära oss att Eda Hembygdsgård Hagen ligger i hemmanet Sjögervål som betyder "svedjefallet vid sjön". Huvudbyggnaden uppfördes under 1830-talet utan att ha förändrats in i våra dagar. Gården förvärvades 1938 då hembygdsföreningen bildades. Köpeskillingen som var 800 kr skänktes till föreningen av Åmotfors Pappersbruk. På gårdstunet kunde vi i bakgrunden skönja Bysjöns blåa vatten samt beskåda och studera ett stort antal ekonomibyggnader från 1600-, 1700- och 1800-talet som till största delen är ditflyttade.





Bukstinna med fläsk och gröt i magen avnjöts kaffe med hembakta kakor i solskenet. Här fick vi samtidigt tillfälle att köpa lotter av hembygdsföreningen. De flesta lyckosamma lottköparna som kammade hem vinster skänkte med glädje sina vinstalster vidare till vårt eget kommande lotteri vid Skillingmarks våffelcafé 29 juli – 4 augusti.

Dagen resulterade också i att vi kunde hälsa två nya medlemmar till vår förening nämligen May och Hans Thyberg.

Bild och text Anders, bild och layout Karin

