



## Edabygdens SPF-Seniorer på bigårdsbesök



Edabygdens SPF-Seniorer fortsätter sina utomhusaktiviteter i dessa coronatider för att träffas och bibehålla den sociala gemenskapen i pensionärsföreningen med trevliga, intressanta, nyttiga och meningsfulla sammankomster.

Den här ljumna och stilla septemberkvällen besökte vi Hasse Johanssons bigård i Västergården utanför Charlottenberg. Hasse som har många års erfarenhet som biodlare visade sin verksamhet och berättade om bisamhällets fascinerande värld och hur stor ekologisk betydelse dessa små djur har för pollineringen av kulturlandskapets växter.



Vi fick på nära håll se hur bikupan är uppbyggd och hur bina lever och arbetar i och runt vaxkakornas sexkantiga celler. Hasse berättade om arbetsbin, drönare och drottning, eller vise som hon också kallas, och vilka deras olika arbetsuppgifter är i det lilla bisamhället. Drönarna befruktar drottningen som lägger ägg och arbetsbina städar, matar yngel, bygger vaxkakor, vaktar kupan och inte minst samlar nektar som omvandlas till honung. Vi blev informerade om svärmning, hur vissa bin dansar för de andra bina för att visa var det finns bra blomsterängar värda att besöka, hur bina har det på vintern och vad dom gör då samt mycket annat fick vi också lära oss. Hasse redogjorde vidare för hur honungen tas om hand genom slungning, silning och beredning innan den tappas på burk och att ett enda samhälle kan rymma upp till 80 000 bin och producera ett trettiotal kg honung under en och samma säsong.

Hasses bin var mycket beskedliga och väluppfostrade, ty trots att vi var ordentligt närgångna samt störde och oroadе dem rejält var det ingen av oss besökare som blev stungen. Besöket på bigården avslutades med att vi fick köpa Hasses nyslungade honung till mycket förmånligt pris.



När alla hade handlat honung till belåtenhet fortsatte vi upp till det lilla och idylliska Lersjöns Kapell som ligger precis vid norska gränsen. Kapellet står i Sverige medan klockstapeln och dasset står i Norge. Kvällen avslutades med att vi på kyrkbacken, på behörigt avstånd från varandra, tog fram våra kaffekorgar och festade på den medhavda matsäcken samt tackade Hasse med en stor applåd för en mycket intressant och givande kväll.

Nedtecknat av Anders Johansson