

Jul -och Nyårshälsning med en tillbakablick på året som gått!

Året, då vi skriver anno 2021, har präglats av den fruktade coronapandemin som inneburit att vi inte kunnat umgås som tidigare. Umgåtts har vi i alla fall gjort fast på ett lite annorlunda sätt och företrädesvis med utomhusaktiviteter med stor respekt för smittan och utan att få krama om varandra. Tillvaron blev lite ljusare på vårkanten då vi fick våra två första vaccindoser mot covid 19 och på senhösten fick vi dos nr 3.

Måndagspromenader



Efter nyår startade vi upp med måndagspromenader på olika ställen i kommunen och upptäckte samtidigt många för oss nya sevärdheter. Vi gick på stolpjakt i Tallmon och på den nya bron vid Biodammen över Vrångsälven, vid piren i Sjögervål grillade vi korv medan någon av oss åkte skidor på Bysjön och en annan åkte skridskor. Vi har vandrat genom Flogned och Noresund och fikat och grillat vid Ränkens strand medan isen råmade i marsolen. Vi har besökt Hällekyrkan, promenerat genom Bruket i Koppom och vandrat längs den stängda riksgränsen vid Morokulien där vi i trots mot den norska statens regelverk även trampat på förbjuden norsk mark. Vi har besökt de berömda Bryelsegrottorna med sina mäktiga isformationer i Skillingmark, vi framförde Edabygdens egen version av Jerusalema Challenge genom att i januarisnön dansa till de rytmiska tonerna och genom facebook utmana andra SPF-föreningar i denna ädla dansuppvisning. I samband med fikapauserna har Christina testat vår allmänbildning genom frågesport i diverse olika ämnen och även läst dikter för oss på mål.

Boule



Under vintern fick vi på grund av smittorisken inte spela boule inomhus varken i pelargongången eller i ridhusets på Norra Mon. Tack vare en tidig vår kunde vi börja boula utomhus vid Kölaladan redan i slutet på februari. Vi utökade vår sociala samvaro med att spela boule såväl tisdagar som fredagar. Under sommaren genomfördes traditionsenligt klubbmästerskapet där Bodil i lag med Willy tog hem den eftertraktade mästerskapstiteln. Boulegängets årliga höstresa gick i år till Kivik i månadsskiftet augusti/september. Vi var enda gästerna på Agda Lunds Bed & Breakfast, där vi hade hela stället för oss själva. Vi blev väl mottagna av Kiviks SPF-Seniorer vars boulebänor vid stranden av Hanöbukten stod till vårt förfogande. Vi ägnade även de varma och soliga sensommardagarna åt utflykter till skånska sevärdheter Under sista kvällen blev vi bjudna på grillafton av våra nyvunna SPF-vänner. Vi hann också med ett hejdundrande 80-årskalas när Marita och Åke. fyllde jämna år. Bouleåret avslutades med en skinkcup då vi åter fick vara i ridhuset.

Programkommitténs genomförda aktiviteter



När våren kom kunde vi genomföra fler gemensamma aktiviteter utomhus. I mitten på mars startade vi med pimpelfiske på sjön Vällen i Helgeboda men fiskelyckan var tyvärr inte med oss. Traditionenligt besökte vi Opptjärn med diverse tävlingar, Oves "enkla" tipspromenad och grillat till lunch. Vid Bergs Klätt i lövsprickningens tid njöt vi av blåsippor och fågelsång. Årsmötet hölls en kylig vårdag på dansbanan i Åmotsparken. Vi besökte Klässbols linneväveri och lunchade på Kvarnen. En för oss ny och udda aktivitet var stubbpoteter som vi satte på Anders Wikmans hygge och som resulterade i en skördefest med nyupptagna stubbpoteter och matjessill i slaktboden på Strand.

Efter midsommar besökte vi Lafallhöjdens finngård som är känd för sin rika flora. Här bedriver man lie slåtter på ängarna varje sommar. Vi var lite osäkra på om vi skulle ha med oss den egna lien, men för säkerhets skull och för att gardera oss tog vi i alla fall med oss Bodil. Här fann vi dessutom den rara stensötan.

Von Echstedtska gården utanför Säffle med sitt berömda dass och fruktträdgården med 26 olika äpplesorter med anknytning till Värmland och med efterföljande lunch på Esters Café var ett annat populärt besöksmål under sommaren. En annan aktivitet var en klurig bilrebusjakt genom kommunen där ett ekipage var långt nere i Årjäng innan man hittade rätt tillbaka, På Eda Skans museum fann vi Bryntessonska släktens flintlåsstudsa från 1700-talet. Kräftkalas hölls i Hammars Folkets Hus med färskt svenska kräftor och där alla tillbehör som kräftor kräva inte heller saknades.

Årets största succé var nog i alla fall Galakvällen på Åmotfors Folkets Hus med Fantomen på Operan och efterföljande tre-rättersmiddag. På den röda mattan trängdes inbjudna galaklädda gäster från både Edabygden och Jössebygden medan paparazzofotografen smög runt i kulisserna. Årets sista aktivitet var ett dignande julbord från Gate Gästgiveri som stod uppdukat i Hammars Folkets Hus dit även tomten hittade oss med säcken full av julklappar som generöst delades ut till alla snälla pensionärer med barnasinet i behåll.

Övriga aktiviteter

Efter semestern startade vi upp tidigare genomförda aktiviteter såsom snickarkursen i Skillingmark samt läsecirkeln på huvudbiblioteket i Charlottenberg.

Värmlandsdistriktets SPF-Seniorer firade sitt 50-årsjubileum i Mariebergsskogen. Vi utvecklade vårt samarbete med SPF-Seniorerna Jössebygden Arvika.

I frågetävlingen Hjärnkoll ställde Edabygden upp med ett tremannalag bestående Inger Myrén, Karin Bohlin och Anders Wikman som tyvärr missade sista frågan och därmed föll på målnöret men placerade sig ändå på en mycket hedrande andraplats bland Värmlandsdistriktets samtliga föreningar.

Som framgår har vi inte suttit stilla under det gångna året utan varit ganska aktiva och förhoppningsvis ska vi var minst lika aktiva även nästa år.

Vi i styrelsen för SPF-seniorerna Edabygden önskar alla våra medlemmar en riktigt

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2022.