

SIGTUNA - Sigtunastiftelsen med konsert i Mariakyrkan

Måndagen 15 april 2024

Avfärd från Fridhemsplan, nedanför Kungsholmens Grundskola, i hörnet Fridhemsgatan/St Göransgatan. kl.09.00 - åter ca kl.18.00

Sigtunastiftelsen är en helt unik miljö som är svår att fånga med ord, den måste upplevas. Det är som att kliva in i en helt annan värld, tiden kring förra sekelskiftet. En helt fantastisk arkitektur signerad John Åkerlund, efter stiftelsens grundare Manfred Björkquists idéer. En Blandning av italiensk klostermiljö och svensk medeltida borg. En omsorg om material och former.

Tiden före Sigtunastiftelsens tillkomst 1917 präglades av stora förändringar. Bondesamhället fick ge plats för det framväxande industrisamhället. Människor slöt sig samman kring gemensamma intressen, folkrörelser växte fram. Det här skulle bli en kreativ plats där tankar och idéer kunde utbytas och där människovärdet kunde värnas.

Sigtunastiftelsen har ändra från början stått för kultur och bildning, många författare är det som tillbringat tid här för att få arbetsro i en inspirerande miljö.

Det var här Karin & Sven Stolpe umgicks med Olof Lagercrantz - ett passionerat drama som givit upphov till den uppmärksammade romanen av Alex Schulman - "Bränn alla mina brev". Romanen utspelas till stor del på Stiftelsen och har även blivit film med bl a Bill Skarsgård i en av huvudrollerna.

Linnéa Sallay, operasångerska och guide, ansluter till vår buss vid Fridhemsplan och guidar färden upp till Sigtuna. Vi inleder här med ett besök på Sigtunastiftelsen där vi serveras förmiddags-kaffe & smörgås/kaka.

Därefter följer en mycket intressant visning då vi får höra mer om Stiftelsens historia

Efter kaffe och visning av Sigtunastiftelsen är det dags att dyka in i Sigtunas äldsta historia. Detta är ju Sveriges äldsta bevarade stad, grundad på 970-talet av Erik Segersäll. Den ursprungliga stadsplanen finns i stort sett bevarad och staden är ungefär lika stor nu som då. Här har man genomfört flera arkeologiska utgrävningar. Vi följer nu med en auktoriserad Sigtunaguide som tar oss med på en spännande rundvandring i denna pittoreska lilla småstad som gömmer så mycket historia.

Kl 13.30 är det lunch på Sigtuna Stadshotell och det serveras fisk - i en helt fantastisk miljö från 1909. Här sitter vi på första parkett med härlig utsikt över Mälaren. Vi njuter i lugn och ro av en god måltid, som avrundas med kaffe & tryffel.

Lite egen tid innan det är dags att bege sig till den välbevarande klosterkyrkan från 1200-talet - Mariakyrkan. Här berättar vår Sigtunaguide lite kort om kyrkans historia. Linnéa avrundar denna fina dag med en konsert, vi får lyssna till vacker musik för sång & fiol.

Idé och produktion: Linnéa Sallay



Pris: 1.450,- pp vid 30 bokade personer

I priset ingår: guidad bussfärd t/r, för middagskaffe, visning av Sigtunastiftelsen, stadsvandring med auktoriserad Sigtunaguide, lunch och à capella konsert sång/fiol i Mariakyrkan med Linnéa.

Sista anmälningsdag: Senast 18 mars - därefter i mån av plats. Max 30 personer på denna resan.

Betalning: Senast 26 mars till SPF Draken Resepluskonto; 67 20 86-6 - ange namn på betalningen.

Anmälan till SPF Draken: Lou-Lou Hoekstra-Skoog tel: 073-5893545 lou-lou@live.se eller

Lars Roxtorp tel: 070-6469133 larsroxtorp@gmail.com

Meddela namn, adress, telnr, e-post samt evt kostavvikelse, gluten etc