

SPF Seniorerna Brunflobygden

Onsdag den 24 januari samlades vi till månadsmöte i sockenstugan i Ångsta.

Det blev en minnesvärd träff då två medlemmar i Aksel Lindström sällskapet gästade oss. Sällskapet bildades 1994 med syfte att studera Aksel Lindströms författarskap, konstnärliga verk och hans kamp för jämthunden.



Med mycket kunskap och inlevelse berättade Tage Levin och Stig Ulvild om Aksels liv, resor och äventyr i Sverige, Amerika och Alaska bl a.

De inledde med att visa bilder med text som förklarade vad de tretton romaner handlade om som Aksel skrivit under åren från 1946 till den sista boken Debora som gavs ut postumt 1962. Böckerna har ofta en självbiografisk karaktär.

I böckerna Frösötriologin skildras brytningstiden mellan hedendom och kristendom. Aksel föddes och växte upp i Rossbol. Han hade ett äventyrligt liv och reste i unga år till Amerika, Minnesota för konststudier.

Senare skogsarbete, guldgräveri och pälsjakt i Alaska. Han återkom till Sverige och senare anmälde han sig som frivillig i Finska vinterkriget som hundspanssförare. Jämthunden var ingen egen ras då och han medverkade till att den efter 10 år blev en egen ras.

I pausen serverade Ingvor Sahlin kaffe med lunchsmörgåsar och gobit.

När alla var nöjda fortsatte programmet med att Stig Ulvild, som om somrarna medverkar som präst i kyrkan på Jamtli, berättade på jamska och delvis amerikanska, en hisnande historia om en man från Mo. Han reste till Alaska och vistades som guldgrävare i Fishery Falls. Där i området kom han i kontakt med indianerna. Hela historien hade en handling kring en ärvd mässingsnusdosa som han använde bl.a som pass eftersom den var märkt med inristat namn. Stig berättade med inlevelse så att man nästan kunde känna atmosfären kring äventyret.

Efter tack med applåder till berättarna avslutades mötet med att Arne Palmqvist förrättade lottdragning.

Informerades om att nästa träff blir årsmöte i Missionskyrkan Brunflo den 21 februari kl 12.00.

2024-01-24 Text och foto Eva Söderström