

Vandringen den 12 september 2023

Vi var 17 st SPF:are, som samlades vid ICA-parkeringen den 12 september, för att samåka till höstens första vandring. Den runda, som var tänkt från början, var ca 6 km från norra änden av Lilla Älgsjön, via Östgötaleden och en körväg rätt över till Stora Älgsjön. Den fick emellertid förkastas då en skogsmaskin lämnat djupa, vattenfyllda spår. Valet blev istället en favorit i repris nämligen Skiren-leden i Stavsjö med en terräng som dels är lätt att ta sig fram i dels mycket naturskön.



Med utgångspunkt från den sk Promillevägen gjorde vi direkt en avstickare för att titta på det djupa dike, som grävdes och sprängdes någon gång på 1600-talet som ett led i att föra vattnet från Rökenkärr till Stavsjöns vattenförsörjning.

Därefter tog vi oss tillbaka till den snitslade leden.



En skön fikapaus i den härliga sensommardagen.

Trots att det var förvånansvärt torrt i skogen hittades en och annan svamp. Men Gunnel Viberg hade varit förutseende och plockat med sig några olika svampar hemifrån. Vid fikat fick vi ta del av hennes kunskaper om bl.a. stensopp, aspsopp, smörsopp, svart trumpetsvamp m fl - en lärorik genomgång med koppling till Folkhälsodagarnas svampföreläsning.



På tillbakavägen passerade vi Bomans Täppa. Flera undrade om någon kände till något om platsen. Men tyvärr var alla ovetande. Om någon, som inte var med på vandringen, känner till historien så förmedla den gärna.

Väl framme vid våra bilar kunde vi konstatera att sträckan, som vi vandrat, blev cirka 5 km.

Nästa vandring är planerad till den 10 oktober, kallelse skickas ut cirka en vecka i förväg.

Vid pennan /Marie-Louise, foton Mats.