

# Dagsutflykt med buss 1 september 2021.

Det var en solig sensommar morgon när vi, 24 st SPFare, begav oss från Krokek i Kurts nya fina buss mot **Kärlekens Trädgård, L:a Vik i Gryt.**



Vi fick en intressant guidad tur av Karola Messner som berättade om Jan, hennes livs stora kärlek död sedan 5 år, och deras arbete att bygga upp denna fantastiska trädgård. Karola är konstnär och har gjort alla skulpturer, mosaiker och tavlor som finns i trädgården bland ett stort antal växter från världens alla hörn.



Karola avslutade guidningen vid den stora tavlan Världsteater, där hon skildrat sin syn på världsordningen sedan en apa klev ner från en gren och började gå på två ben, genom krig och konflikter till dagens aktuella situation. Hon ger den stora befolkningsökningen, till nuvarande nästan 8 miljarder människor, skulden för konflikter genom tiderna.



Trädgården, konsten och alla berättelser vi fick höra gav oss en mycket givande dag. Många blev intresserade av att göra ett återbesök i början av juni för att se alla rododendron blomma eller i början på juli då rosorna blommar.

Vi fick god lunch på Bakfickan i Valdemarsvik.  
På hemvägen stannade vi för fika på Rasta i Ringarum.

Eva hade som vanligt ordnat allt väldigt bra och bekvämt för oss och Kurt rattade den nya bussen på ett jämt och säkert sätt.

Hört i bussen:

- *"Det var en lyckad resa det här!"*
- *"Vad ska vi vara med på under Folkhälsoveckan nästa vecka?"*
- *"Vilken tur vi har med vädret!"*

