

Musikalresa (Änglagård) till Stockholm 9-10 november 2023

Klockan 07.00 på torsdag morgon startade Peter Lendahl bussen från Gästgivartorget och 50 förväntansfulla SPF:are under ledning av Erna Karlsson och Carina Lendahl såg fram emot en tvådagars musikal-resa till Stockholm och Oscarsteatern. Det var mulet och disigt hela vägen men humöret var på topp i bussen. Vid Brahehus stannade vi för en bussfika samt toalettbesök, därefter fortsatte färden mot Sillekrogs rastplats, där vi intog busslunch i form av stor macka med stekt falukorv och ägg – smakade jättebra.

Efter detta var det en dryg timma kvar till Stockholm och där väntade en överraskning: Vi skulle få göra en guidad tur i Riksdagshuset. Siv Erikssons systerson Mikael Larsson är riksdagsman och tillsammans med Daniel Bäckström, också han med anknytning till Bollebygds-trakten, skulle visa oss runt där. Det blev en mycket intressant rundtur och de båda guiderna fick varsin fin ljuskrona, stöpt i Scoutlokalen, som tack för att de tog emot oss.

Väl framme på hotell Giò i Solna hade vi ca 45 minuter på oss att installera oss och göra oss klara för middagen, som serverades klockan 17. Det blev kalvkött, klyftpotatis och en god sås samt chokladmousse och kaffe till efterrätt. Klockan 18.30 gick vi ombord på bussen igen för färd till Oscarsteatern och musikalen Änglagård. Vi hade fått platser ganska långt fram på 1:a balkong och såg jättebra.

Det blev en färgstark och medryckande föreställning med många applåder och stående ovationer. Tommy Körberg hade en ganska stillsam roll som gubben Gottfrid men ack så bra han gjorde den! Helen Sjöholm var förstås glänsande men övriga i ensemblen förtjänar också mycket rosor – jätteduktiga sångare och dansare allihop. Manusförfattarna Edward av Sillén och Daniel Réhn hade verkligen inte missat något av handlingen från filmen. Och musiken sen! Vilket fint jobb Fredrik Kempe gjort. Sammanfattningsvis allt igenom njutbart.

Efter föreställningen lite eftersnack med ett glas vin i hotellets "vardagsrum" innan sänggåendet. Klockan 09.30 morgonen efter skulle vi samlas i bussen igen för färd in till Stockholm och Gamla stan, där vi fick tre timmar på oss att strosa runt. Jag hann träffa min son, som bor i Stockholm, en timma och fick kramat om honom lite innan vi startade hemresan. Denna företogs i regn hela vägen men Erna piggade upp oss med frågesport av olika slag.

Vi stannade vid Sillekrog på hemvägen också och fick där en busslunch i form av en liten paj. Kaffe blev det också på vägen och ett och annat gott att dricka för den som ville ha. När vi hade passerat Borås tog Peter mikrofonen och framförde ett tack till Erna för allt arbete hon lagt ner under 12 år på att ordna trevliga resor för oss SPF:are och vi kunde bara instämma och applådera. Stort tack Erna för allt du gjort och stort tack till Peter och Carina som så tryggt lotsar oss fram på vägarna!

Detta skrev Rosey