

Utflykt "Strövtåg i bygden" 17 februari 2022

På morgonen 17 feb samlades ca 40 SPF:are på torget för att åka på en hemlig resa runt om i bygden. Första etappen gick till Idrottsgården i Hindås, där vi hämtade upp Anders Fors som skulle vara vår guide under dagen. Vi började med att åka upp till hoppbackarna. Dessa har tagits om hand av en stiftelse som ska restaurera dem för att de ska få fortsätta vara det landmärke för Hindås som de har varit under många år. De första hoppbackarna byggdes i trä 1904-1906 och revs 1932, varefter man byggde två nya backar, en mindre i granit och en större i betong.

Vi fortsatte till Ingelse, där Anders berättade om gårdarna där. Därefter gick färden till Nedflo och vidare runt Västra Nedsjön via Takkkullevägen och vi fick veta vilken livlig trafik det en gång varit på sjöarna med frakt av människor och gods till olika bryggor runt om. Anders var som en levande uppslagsbok och hade mycket att berätta. Färden gick sedan till Hindås stationshus, där vi fick 11-kaffe och under tiden berättade Anders Stationens historia. Efter kaffet gick turen till det nya Älmhults-området med ny bebyggelse och ny fin skola. Det finns stora byggplaner för detta område. Därifrån var det inte långt till Fagerhults Gård, där Lotta Claesson tog emot oss och visade sina ateljéer för olika slags hantverk inom textil- och möbelkonst. Lotta är en mycket mångsidig konstnär och vi fick se mycket av hennes fina alster.

På väg ner mot Hindås samhälle igen stannade vi till nedanför kyrkan, där Anders berättade om Tyringehemmet som tidigare, från 1926, var en flickskola. Huset har varit i Göteborgs Stads ägo sedan 1940-talet och har även fungerat som semesterhem för utarbetade husmödrar. Min mamma tillhörde den skaran, ensam som hon var med fem barn och jag minns vilket äventyr det var att ta tåget från Göteborg till Hindås tillsammans med mormor och hälsa på henne. Detta var i början av 60-talet och mamma var där och vilade upp sig under två veckor. Bara tågresan var ett stort äventyr och man tyckte att Hindås var jättelångt bort. Hemmet har också fungerat som korttidsboende för äldre men fungerar nu som lägergård.

Vi fick också veta att det under Hindås storhetstid som sportort fanns 13 pensionat inkl Hindås Turisthotell.

Vår duktige busschaufför Rustan tog oss sedan vidare ner mot Mönlycke via den gamla landsvägen genom Härryda och efter många slingriga vägar anlände vi till Benareby, där lunch skulle intas på Bolåsa värdshus. Där blev vi välkomnade av den trevliga värdshusvärden tillika kocken Anders Söderholm, samma man som förplågade oss med julmaten på vår julfest. Efter en god lunch bestående av kyckling med potatisgratäng och mumsig sås samt kaffe och kaka därefter bänkade vi oss åter i bussen och ställde kosan hemåt. Vi ville inte åka den tråkiga motorvägen på hemvägen heller utan Rustan tog vägen om Hällesåker och Hällingsjö så att vi skulle få se lite vackrare landskap. Väl tillbaka i Hindås svängde vi av in på Ringvägen, tidigare Hindås affärgata med bl a charkuteri, bageri, järnaffär, klädaaffär och elaffär. Under första hälften av 1900-talet, fram till ca 1970, fanns det tre charkuterier i Hindås, det ena ägdes av Gustaf Persson, vars farfar var Hinrik på Bockön som jag snart ska berätta om

Det är lite sorgligt att tänka på hur allt har förändrats på denna ort som en gång var så levande. Borta är många butiker, post- och bankkontor och stationen kryllar inte längre av glada och förväntansfulla resenärer som kommit för rekreation eller sport-evenemang.

Hinrik på Bockön.

Hinrik på Bockön var ett original som dragit sin väg något ifrån människorna. Han flyttade av okänd anledning ifrån sin familj i Tullebo för att bo ensam på ön i sin egenhändigt byggda timmerhydda. Hinrik var en glad man som var skicklig i slöjd och han var också något av en diktare, sjöng egna visor. Han trivdes bra som enstöring men när ungdomarna om söndagarna rodde ut till ön så var de hjärtligt välkomna. Han bodde ensam på sin ö tills han var några över de 80, då han fann det klokast att flytta till sin son på fastlandet. Någon tid därefter flyttades också hans lilla stuga över.

Vår rundtur slutade uppe vid Hindås Hotell, där vi uppifrån höjden tittade ut över Västra Nedsjön och Anders pekade bl a ut Bockön. Byggföretag har under många år velat bebygga området men otaliga överklaganden har försenat planerna och ännu så länge har inga byggen satts i verket.

Strax före kl 16 var vi tillbaka i Bollebygd efter en mycket trevlig tur. Tack resekommittén och tack Anders Fors för dina intressanta berättelser!

Sammanfattat av Rosey