

Den 7 oktober steg 35 glada medlemmar på bussen från Leja Touring

Där hälsades vi välkomna av busschaufför Peter, Carina och Erna som skulle föra oss till Polen.

Första stoppet var vid Alvesta kommungräns där vi bjöds på hembakade bullar.

Efter ytterliga några mil blev det guidad tur vid Lessebo handpappersbruk. De producerar papper på gammalt vis med holländare, kryp och formeringsramar.

Numera är det främst till akvarell och skrivpapper.

Vi fortsatt till Karlskrona där färjan till Gdynia avgick. God buffé väntade på oss.

8 okt

Efter frukost ombord fortsatte resan till Warszawa, en resa på ca 40 mil.

Där fick vi en tre timmars guidad tur. Till vår stora glädje en svensktalande guid. Staden som blev helt sönderbombad under andra världskriget blev återuppbyggd efter gamla foton. Den gamla delen mycket vacker. God buffé väntade på hotellet.

9 okt

Vi lämnade Warszawa för resa till Auschwitz Birkenau. Även här svensktalande guide. Detta var Nazitysklands största koncentrationsläger under åren 1940-1945. Under dessa år dödades ca 1.100000 personer. Lägre befriades jan 1945. En hemsk och grym historia över människors grymhet. En tryckt stämning infann sig under bussresan till Krakow.

Väl i Krakow startas den med guidad tur (svensktalande). Krakow klarade sig undan bombningar. Staden ingår i UNESCOs världsarvslista. Staden var mycket vacker med gamla fina byggnader (120 kyrkor bla). Efter guidningen intogs lunch med ölprovning.

Om ölen kan man tycka mycket?!!

Därefter åkte vi till Saltgruvan i Wieliczka. Den har varit i drift sedan 1200-talet. 1978 blev den ett av de första världsarven.

Fick gå i trappor ner i gruvan som var på 132 meter djup. Mycket spännande och vackert med många statyer som var helt gjorda av salt. Trötta och varma fick vi som tur var åka upp med hiss. Den kändes som en attraktion på Liseberg.

Middagen intogs på en restaurang som även bjöd på folkloreshow.

Trötta i kropp och själ kom John Blund tidigt.

11 okt

Med träningsvärk i benen styrdes kosan mot Wroclaw. Även denna stad ödelades till stor del under kriget. Den gamla delen av staden var mycket vacker. Ett trevlig inslag var dvärgstatyerna som fanns i olika former och platser. Några av oss fotograferade så många som möjligt. Några lyckades hitta 70 st.

12 okt

Tidigt på morgonen startades vår resa åter mot Gdynia och färjan. Vi hann få en liten rundresa Gdansk och Gdyniaområdet

13 okt

Vi anlöper Karlskrona 07.30. På hemvägen gjordes ett besök på Skrufs glasbruk där vi fick se glasblåsare i aktion.

Hemma i Bollebygd vid 15.30 tiden.

Trots långa bussresor gick tiden snabbt med fikaraster, frågesporter och bingo mm.

Stort tack till busschaufför Peter som utan problem körde oss, trots trånga stadsgatorna och mycket trafik. Stort tack även till Karina och Erna för det trevliga och roliga upplägget på resan med alla glada skratt

Tebasile