

Mellan hägg och syren

Lördag förmiddag 15 maj, det regnar ganska ymnigt. Hade äntligen tagit tag i dammtrasan och kommit i gång. Vet inte när jag använde den senast, längesen var det i alla fall. Var väl duktig en timma ungefär, sedan tänkte jag att lite regn kan väl inte vara farligt och utrustade mig med regnjacka, stövlar och stavar och gick ut. Ingen blåst idag utan ett stilla fallande regn. Vilka dofter det kommer fram när regnet möter naturen! Det blev en skön promenad på en timme. Kände mig ganska ensam på min promenad, de enda jag mötte var 4-5 hundägare som ju är tvungna att gå ut i alla väder. Det blev lite trivsamt gullande med hundarna och lite småprat med ägarna. Gångstråken visade också upp rikligt med dagmaskar, några så långa som 15-20 cm. Som uppdukat för fåglarna.

Apropå rubriken. Uttrycket mellan hägg och syren sägs första gången ha använts av en skomakare som tog semester på försommaren och satte upp en skylt med texten "Stängt mellan hägg och syren".

Det ska sannolikt uttolkas som perioden mellan det att häggen respektive syrenerna slagit ut. Den perioden kan av klimatskäl förstås skilja sig en del över landet men det refereras normalt till en kort period under försommaren (den stackars skomakaren kunde förmodligen inte unna sig någon längre semester).

Teorierna om uttryckets ursprung – och upphovsman – är många men ingen av teorierna har kunnat beläggas. Många anser dock att uttrycket har varit vanligt bland just skomakare.

Hur som helst, den starkaste doften på min promenad kom från häggen som nu står i full blom. I Sörån blommade kabbelekan. Såg inte min vän strömstaren idag, han brukar annars vara synlig ganska ofta från någon av broarna i Bollebygd. Man tröttnar aldrig på att titta på honom där han sitter och niger och plötsligt dyker in i forsen och nappar åt sig något ätbart. En riktigt komisk föreställning är det att titta på honom.

Gick Guldsandbivägen fram och i änden på den (nedanför järnvägsövergången vid Vägkorset) står en hel backe med backsippor, verkligen ett naturens under.

Väl hemma igen kändes det bra att åter ta tag i dammtrasan och med Rod Stewart sjungande från CD:spelaren gick det som en dans.

Rosey