

Månadsträff med David Carbe 3 april 2023

Denna måndagskväll med vår i luften samlades 140 SPF:are i skolans matsal för att återigen njuta av David Carbe och hans pianospel och sång. Han gjorde oss som vanligt inte besvikna, det var nu tredje gången han gästade oss. Han är en enkel kille med musiken i blodet - inte ett notblad så långt man kunde se, fingrarna flög över tangenterna. Han levererade också trevligt mellansnack mellan låtarna, som bestod av musikskatter från Charlie Norman, The Beatles, klassiskt av Edvard Grieg, Elvis, Ray Charles, Elton John, Jerry Lee Lewis och så förstås lite ur Robert Wells Rhapsody in Rock. Han sjöng och spelade bl a "Yesterday" av The Beatles och upplyste oss om att det var pensionärernas kampsång = "Det var bättre förr". Han skojade också till det med att Elvis' gjort Post Nords kampsång, nämligen "Return to sender".

Efter en dryg halvtimme hade vi fikapaus och under fikat fick vi oss en hel del information till livs.

*Roland informerade om att KPR är på gång. Man har dialogmöten med Kommunen, senast pratade man om närtrafiken.

*Heléne informerade om seniorkortet på Västtrafik och Närtrafiken. Om man inte har seniorkortet kan man ringa 0771-41 43 00 och beställa ett. På sträckor där inte Västtrafiken kör kan man beställa skjuts från Närtrafiken.

*Kiki poängterade att det är viktigt att vi rör på oss och gärna gör balansövningar. Vi fick alla ställa oss upp en stund och Kiki instruerade oss i ett par enkla övningar: att stå på ett ben i taget i 10 sekunder och att höja och sänka axlarna.

*Conny Brådalen berättade om sitt arbete i Södra Älvsborgsdistriktet, där han är ordförande. Bollebygd är rikligt representerad i distriktsstyrelsen med Conny som ordförande, Siv Eriksson som kassör och nyinvalda Bente Johansson. Ulla Jonasson är revisor och Erna Karlsson är med i valberedningen. Conny slog ett slag för att vi i Bollebygd skall delta i distriktsmästerskap i t ex boule.

*Enkät om föreningens verksamhet delades ut.

*Carina Lendahl informerade om resor framöver och undrade om det kunde vara av intresse att göra en tvådagarsresa till Stockholm i november och se på musikalen Änglagård. Det blev handuppräckning om hur många som var intresserade av kvällens deltagare och ca ett trettiotal personer räckte upp handen. Anmälan måste ske inom tre veckor så det är bråttom med att bestämma sig om man vill åka med.

*Rosey uppmanade de närvarande medlemmarna att gärna göra sin anmälan till månadsträffarna via sms och E-post hellre än att ringa. Detta för att slippa ta emot telefonsamtal var hon och Kerstin än befinner sig. Särskilt sista veckan före en månadsträff är det många som ringer och det kan bli lite jobbigt.

Efter all denna information fortsatte David med sin underhållning ytterligare en dryg halvtimme, då vi mot slutet fick höra en jättevacker melodi som han skrivit själv: "One last dance". Men han kom inte undan efter det utan fick

efter stående ovationer ta två låtar till: "Rule over Beethoven" och "Great balls of fire". sedan satt han kvar en stund och sålde CD-skivor till dem som ville ha. Samtidigt informerade han om att han ska spela i Kungälv (Mimers Teater) den 7 okt och i Kungsbacka (Kungsbacka Teater den 8 okt, då tillsammans med gästerna Shirley Clamp, Emelie Sundborn och Rikard Flink. Kanske något för resekommittén att tänka på?

Därpå avslutades en trevlig kväll som vanligt med vin- och blomsterlotteri. Förhoppningsvis var detta sista månadsträffen där vi måste använda engångsmuggar till kaffet, får troligen tillbaka köket till nästa månadsträff. Glömde säga att vi ikväll fick fyllda tunnbrödsrullar med gott innehåll samt chokladmousse toppad med ett litet påskägg i stället för kaka – jättesmaskigt!

Rosey