

## Månadsträff/sillsexa 13 juni 2022 med Kurt & Douglas

Vilken kväll vi hade på sillsexan! 149 medlemmar deltog och Kurt & Douglas gjorde ingen besviken. Såna duktiga spelemän de är. Vi fick hör många gamla godingar av Cornelis, Totta Näslund, Mikael Wiehe, The Beatles, Kris Kristofferson, Bellman, Spotnics m fl. De spelade en dryg halvtimme, sedan tog vi oss an sillbordet. Några snapsvisor bjöd de också på under tiden vi åt. Efter maten fick vi lite information från ordföranden och resekommittén. Erna informerade om 7-dagarsresan till Rhen- och Moseldalen med avresa den 2 oktober. Hon har redan fått många anmälningar men några till kan hon ta emot. Så berättade hon om en båtresa i Bohuslän som de har under planering och uppmanade medlemmarna att anmäla sig tidigt. Den kommer att företas innan programbladet kommer ut så håll utkik på hemsidan, där den läggs ut så snart planeringen är klar.

Innan Kurt & Douglas fortsatte underhållningen klev Kerstin Tellander oväntat upp på scenen och bad spelemännen ackompanjera henne till Idas sommarvisa som hade försetts med ny text, se nedan. Det blev jubel och applåder i mängd. Kurt & Douglas fortsatte sedan sitt spelande och tycktes aldrig vilja sluta och det var vi ju glada för. Flera stående ovationer blev det och man kan bara beundra dem för hur de hanterar sina gitarrer – så proffsig! Vi bjöd på stående fot in dem att spela på vår sillsexa 2023 också, vilket de inte har något emot.

Blommorna som lottades ut var denna kväll doftnejlikor i olika färger.

Rolig text till Idas sommarvisa:

1. Man ska inte tro man blir yngre  
fastän stundom man känner det så.  
Man blir bara tyngre och tyngre  
och svårare får man att gå.  
Man ska inte tro man blir längre  
för krymper det gör man ändå,  
man ser bara sämre och sämre  
och tänderna bliver så små.
2. Man hör inte göken i skogen  
och det tycker vi är så trist  
men visare blir man och mogen  
Och tid är ej längre en brist.  
Man tar varje dag som en gåva  
och gör det man helst vill ha gjort  
så åldern är bra vill jag lova  
fastän man springer ej fort.
3. Och tänker det gör man så sakta  
och stundom så tänker man om  
men rynkorna dom får man vakta  
och glömmer dom sen småningom.  
Och håret det kan man ju färga  
och tänderna skurvar man på  
men tiden den kan man ej värja  
så nu ska vi leva och må.

Rosey

