

Promenad 5 april 2022

Foto och text Iréne Lindén

Denna soliga men lite blåsiga förmiddag, utgick promenaden från Valje gamla skola. Skolan används numera som samlingslokal. Lennart Lindqvist, som bodde i Valje på 60-talet, berättade om ett blomstrande samhälle med flera affärer, kaféer och ett bageri. Brödet Valjegrova, känner säkert de flesta från trakten till. I Valje fanns bilfirmor, bilverkstad och bensinstationer, dansstället Valje Nöje och ett pensionat. Ville man trots detta utbud, ta rälsbussen till Sölvesborg vred man bara på skylten vid Valje hållplats så att föraren visste att det fanns resande som skulle kliva på i Valje.





Från skolan gick vi fram till Bergsvägen som vi följde ett stycke. På höger sida om Bergsvägen, precis före Sissebäcksvägen, ligger ett litet hus och varje gång jag har kommit den här vägen, har jag undrat vad detta lilla hus används till. Lennart berättade nu att det var ett hönshus som hade tillhört de boende i bostadshuset på andra sidan vägen.

Vi fortsatte in på Sissebäcksvägen och kom snart fram till den stig som leder upp till dagbrottet där man mellan 1952 och fram till början av 1970-talet bröt mineralet natriumfältspat. Vi gick inte upp eftersom stigen dit är ganska brant. Fältspaten användes som en beståndsdel i IFÖ-verkens tillverkning av golvplattor. Idag finns det de som tar sig upp till brottet och sedan klättrar på de mer eller mindre lodräta väggarna.

Deponin/tippen som ligger i närheten, användes fram till slutet av 1970-talet till både hushålls- och industriavfall. Detta har orsakat föroreningar som tungmetaller, oljeprodukter, bekämpningsmedel. 2019 gjordes en riskbedömning utifrån att det finns flera bostäder i närområdet som använder vatten från egna brunnar som dricksvatten. Det vi kunde se nu var en upphöjning, täckt med grus, längs vägen förbi de hus som har egna brunnar. Kanske är det så att man nu dragit fram kommunalt vatten.



Ingen var hågad att köpa rökt lax så vi gick förbi Valje Rökeri och vek in på stigen som tog oss till fikastället. Här fanns det gott om stenar att sitta på och hittade man "rätt" ställe, fann man även lä för blåsten.

Stärkta av kaffe med tilltugg gick vi vidare mot Vidriksbergs gård. Vi stannade till och tittade på ägorna och djuren. Lennart berättade om historia kring gården.

Vi gick Bergsvägen tillbaka och kunde konstatera att vi gått en runda på näst intill 4 km denna tisdagsförmiddag. Jag som cyklat till Valje skola, kunde med viss tillfredsställelse lägga 6 km cykeltur till resultatet.

