

En återblick från tiden 2006-2010.

Sid 1(4).

(Av dåvarande sekreteraren Börje Robertsson).

SPF Blåelden firade 25-årsjubileum på Halltorp 2007.

På eftermiddagen den 5 september var allt förberett på Halltorps Gästgiveri för att ta emot ett 60-tal gäster. Vid pass 17-tiden började förväntansfulla gäster synas. Efter ett välkomnande i entrén följde en stunds "Mingel med bubbel", där vi fick tillfälle att träffa både gamla och nya vänner, de inbjudna gästerna från Borgholms kommun, Vuxenskolan, SPF-distriktet och våra grannföreningar norr och söder om oss. Den nya styrelse hade då verkat i nästan två år.

I sitt välkomsttal erinrade ordföranden om hur tankarna om en förening för pensionärer hade börjat vinna intresse i början på 1980-talet. Den 23 januari 1982 samlades ett tjugotal personer i dåvarande Föreningssparbankens lokal i Borgholm för att bilda en pensionärsförening. Efter ett par möten var man överens om att föreningen skulle heta Blåelden.

Medlemsantalet uppgick då till 28 personer.

Blåeldens ordförande har alltid haft en framträdande roll och har kunnat forma innehållet i verksamheten ganska fritt. Ordförandeskapet har i tur och ordning innehafts av Hilda Armdal i Borgholm 1982-1984, Evald Johansson i Långlöt 1984-1985, Birgit Danielsson i Råpplinge 1986-1999 (13 år!), Ems Nilsson i Bredsättra 2000-2005, Monica Andersson i Karse 2006-2010. Sekreterarens roll är däremot styrd i "Instruktion för sekreteraren" fastställd 1982.

Av sekreteraren krävs: "Att ha förmåga att uttryck sig både i kanslsvenska och i friare skrift. Bör kunna skriva maskin hjälpligt. Orka hålla sig vaken och uppmärksam även under långa sammanträden. Får inte vara argsint!"

En ny epok tar sin början.

Under hösten 2005 stod det klart att något borde göras, eftersom medlemsantalet på senare år hade minskat från 150 till 107. Förväntningarna på en ny styrelse var höga. Valberedningen hade haft en svår uppgift inför nomineringen av nya styrelsemedlemmar. Ordföranden och sekreteraren hade av sagt sig omval. Kassören och ankaret i styrelsen Nils-Erik Johansson (Köpingsvik) hade accepterat omval liksom ledamöterna Gunnar Berg (Löt), Kerstin Berg (Borgholm) och Eva Adolfsson (Stora Rör). Två nya och för de flesta okända namn fördes fram.

Monica Andersson och Börje Robertsson. Den förra, medlem i föreningen sedan länge med önskemål om att väljas till ordförande. Den senare, föreningsmedlem sedan två år. Valberedningens förslag vann gehör och klubbades av stämmans ordförande, Kjell Oskarsson.

Direkt efter Årsmötet kallades styrelsemedlemmarna till ett konstituerande möte. Ordförande var redan utsedd genom stämмоval. Nu skulle övriga befattningar fördelas. Kassören var också klar. Utan att kontrollera i vad mån jag uppfyllde föreningens "Instruktion för sekreteraren" fann jag mig utsedd! I övrigt gjordes en klar ansvarsfördelning och tydliga instruktioner om styrelsens arbetsformer. Vi var beredda!

Under de följande åren förändrades styrelsen som sig bör. Med Torgny Johansson (Kolstad) som kassör och Lillemor Karlsson (Furuhäll) som medlemsregistrator datoriserades delar av det administrativa arbetet. En ytterligare förenkling i styrelsearbetet skedde då Lillemor Karlsson utsågs till ny kassör och hennes man Torsten till medlemsregistrator.

Under något år var Bo Eriksson (Kolstad) vice ordförande innan han år 2011 valdes till ny ordförande i föreningen. Eva Adolfsson (Stora Rör), Ene Kraner (Borgholm) och Hedvig Eriksson (Halltorp) ingick också en tid som ledamöter under dessa år.

Vi finner former för att synas.

Från allra första stund hade vi som målsättning att öka medlemsantalet. Vi måste synas och höras mer! Vi måste hitta aktiviteter som fångar intresset inte bara hos äldre utan också för att få med nyblivna pensionärer. Personer i 65-årsåldern vill inte bli betraktade som pensionärer. Idag är man biologiskt yngre och känner, att man har mycken kraft kvar för att ge livet ett fortsatt aktivt innehåll. *Huvudsyftet med föreningen är att vi skall träffas och ha trevligt tillsammans.*

Ölandsbladet gav oss allt större utrymme i tidningen, när vi rapporterade från våra månadsmöten och aktiviteter. Det fanns tillfällen, då vi syntes över en hel sida med text och bilder! Hösten 2008 syntes ett flertal damer på Torget och Storgatan i Borgholm med banderoll över axeln. På banderollerna fanns förbundsmärket med vårt föreningsnamn SPF Blåelden. Med flygblad berättade vi om oss, och den gemenskap som vi kunde erbjuda.

År 2010 kunde vi med stor glädje notera, att vi tre år i rad hade korats till förstapristagare i vår grupp inom Kalmardistriktet vad avser medlemsökning. Som ytterligare uppmuntran fick vi äran att mottaga en fana på Nationaldagen, som firades vid Solliden med stor anslutning av våra medlemmar. Styrelsen kunde glädjas åt att vi hade funnit vårt sätt att förvalta arvet.

Månadsmöten.

Från den tidigare styrelsen övertog vi självfallet traditionen att träffas på Månadsmöten. Anslutningen var enligt vårt förmenande alldeles för låg, eftersom vi oftast bara var ett tjugotal personer, av föreningens totalt c:a 100 medlemmar. Vi har inga egna lokaler för våra sammankomster, varför vi är hänvisade till att hyra in oss på lämpliga platser. Oftast använde vi bygdegårdarna i Räpplinge och Alböke samt Missionskyrkans samlingssal. Någon gång kunde vi kosta på oss att mötas på Halltorps eller Guntorps Gästgiveri.

För att hålla kostnaderna nere bildade vi tre matlag, vart och ett knutet till "sin" lokal. Kostnaden för sammankomsten fick som regel inte överstiga 50 kronor, måltiden inkluderad! Bara det en utmaning för matlaget! Men gemenskapen och trivseln var det primära. Vid särskilda tillfällen fyllde föreningskassan på med lämpligt belopp. Sådana tillfällen var julbord, påskbord /äggsexa och kroppkaksfest.

När vi efter hand blev fler, hyrde vi större lokal i IOGT-huset, där vi under några år också använde filmsalen vid föreningens Årsmöten. Matlagens uppgifter förändrades också genom att vi övergick till catering från Marsjö Struts och Restaurang.

Några studiecirklar som jag särskilt minns.

Ölandscirkeln Känn ditt Öland. En studie socken för socken med utgångspunkt från hur geografi och naturliga förutsättningar varierar på ön.

Grundkurs i släktforskning. En spännande resa i tiden som lockade fram nya släktforskare. En av dem, Torsten Karlsson, blev så intresserad och kunnig att han därefter har fortsatt som vår egen cirkelledare i ämnet.

Matlagning för herrar. Av Kerstin Gottfridsson på Marsjö Struts och Restaurang lärde sig nio käcka herrar att laga såväl kött- som fiskrätter, pajar och desserter.

Till Österlen vill jag fara. Kunskapsuppbyggnad inför en höstresa till Österlen.

Lär dig mer om vår vackra ö!

Med egna bilar och matsäck eller med buss och restauranglunch lärde vi oss mer om vår vackra ö.

Bruddesta sjöbodan med korvgrillning och en bedårande solnedgång över Kalmarsund.

Södra Greda blomsterängar. En tidig vårvandring med ängen översållad av blåsippor. Där orkidéerna skyntades bland fjolårslöven. Där vitsippor och gulsippor trängdes i hasselnåren.

Sandvik och Jordhamn med sin betydelse för Öländsk stenindustri under mer än 150 år.

Skedemosse där man vid utgrävningar gjort Sveriges största fynd av bearbetat guld från järnåldern det s k Skedemosseguldet.

Störlinge sjöbodan med svanar som majestätiskt simmade i vågorna som rullade in mot stranden. På avstånd hördes en flock tranor. Stillhet.

Med besök i Kårehamn, Marsjö Strutsgård och Wannborga Vin och Lamm fick vi uppleva hur vår kommun förändras och anpassas till nya förutsättningar.

Borgholm. Journalisten och författaren Rolf Nilsson tar i en föreläsning med oss på en tidsresa från badortstidens Borgholm i mitten av 1800-talet fram till våra dagar. Vid ett besök på Borgholms slott berättar kastellanen Jim Rudolfsson om slottet och dess roll förr och nu.

Resor bortom Öland.

I Snapphanebygder. En resa där vi får uppleva hur två mycket lästa författare har växt upp i en karg och fattig bygd. Harry Martinsson och Sven Edvin Salje. På smala, slingrande vägar färdas vi i bygder varifrån författarna har hämtat inspiration i sitt författarskap.

I Glasriket. Vi besöker Kosta - ett samhälle i förändring med sitt nya Art Hotel och Boda - med glasblåsning och besök på "Hönsa-Lottas" Luffarmuseum!

Österlen. En geografisk, historisk och kulturell tvådagarsresa till ett Skåne med höjdstråk, åsar och kullar i ett böljande linjespel som är typiskt för Österlen. Övernattning i Simrishamn.

Polen. En militärhistorisk resa till Gdynia/Gdansk där vi genom vår guide får en inblick i det mänskliga lidande som fanns i våra grannländer på andra sidan Östersjön under 2:a Världskriget. Så nära oss - men ändå så långt borta!

Sport.

Boule: I vårt första vårprogram introducerade vi boulespel som en ny aktivitet. Till en början var vi bara fyra spelare; Nancy och Bertil Andersson (Korntorp), Lillemor Karlsson och Börje Robertsson (sammanhållande). Senare anslöt sig Torsten Karlsson, Stina Malgerud och Birgitta Sjöholm (alla Furuhall) samt Morgan Theorin (Borgholm).

Från en blygsam start sommaren 2007 var vi vid samma tid året därpå dubbelt så många!

Bakom Tennishallen i Borgholm finns en enkel boulebana. Där träffades vi varje torsdag om vädret så tillät. Vid regn ringde vi varandra för att kontrollera om vi blev ett fullt lag!

Vaktmästaren i Tennishallen såg alltid till att vi fick kaffe och nybakat bröd från Nya Konditoriet. "All inclusive" för 20 kronor per person. Det var så det började!

När Sievert och Lisbeth Johansson hade öppnat sin nya och fina boulehall i Tjusby med sina tretton banor, var vi inte sena att flytta våra speldagar dit. Oberoende av väder och vind i en välskött anläggning växte intresset bland medlemmarna. Vid årets slut 2010 kunde vi räkna in ett 20-tal spelare.

Golf: Bland medlemmarna finns också ett antal golfspelare som tillbringar mycken tid både på greenen och i bunkern. I augusti 2008 gick den stora SPF-Riksgolfen av stapeln i Ekerum, där våra fyra SPF-föreningar på Öland svarade för genomförandet. Ett arrangemang som blev mycket uppskattat.

Föreningens roll i kommun och distrikt.

Kommunala Pensionärsrådet (KPR). KPR är ett forum för ömsesidig information mellan kommunen och föreningarna och för samråd före beslut i ett tidigt skede i kommunala beredningsprocesser. Rådet består av representanter för de fem pensionärsorganisationerna, föreningen Omtanken och socialförvaltningen med kommunalrådet som ordförande. Andra förvaltningar kan kallas i särskilda ärenden.

Som utsedd representant för Blåelden och ledamot i KPR fick jag en god inblick i hur socialförvaltningen arbetar inom kommunen.

Men i Borgholms kommun utgörs drygt 27 procent av befolkningen av personer som är 65 år och äldre. Endast några procent av dessa är hänvisade till den kommunala omsorgen. Vi vill skaffa inflytande när det gäller utvecklingen av det samhälle vi lever i! Vi ska tala om hur vi vill ha det! Att aktivt arbeta med sådana frågor fanns sällan på agendan. Vi som ledamöter hade naturligtvis en stor skuld i detta, då vi inte lyckades samordna våra intressen på ett konstruktivt sätt.

Endast i ett fall enades vi kring en större fråga nämligen: "Hur kan vi bo på äldre da'r?"

Vi hade god hjälp av förbundet som hade detta som en huvudfråga under 2009-2010.

Ingrid Rosenkvist (PRO Köpingsvik) och Börje Robertsson (SPF Blåelden) utsågs som sammanhållande för projektet, som pågick i drygt ett års tid. Arbetet uppmärksammades av Ölandsbladet och Barometern i ett par artiklar. I samarbete med kommunen avslutades uppdraget med en ambitiöst upplagd genomgång i IOGT-lokalen, dit också allmänheten hade inbjudits. En unik möjlighet för ett hundratal intresserade att få en samlad information om kommunens och den egna boendeplaneringen över tiden!

Här slutade vårt engagemang med en förhoppning om att rapporten, som vi hade utarbetat och överlämnat till kommunen, skulle bli en viktig del i kommunens bostadsförsörjningsprogram!

Medverkan i Distriktet.

Vid Distriktsstämman 2007 deltog vår ordförande Monica Andersson och sekreteraren Börje Robertsson för första gången. På dagordningens punkt "Val av styrelsemedlemmar" befanns det, att det saknades ett namn. Plötsligt fann jag mig föreslagen.

Från stämmans ordförande hördes strax: "Jag finner Börje Robertsson SPF Blåelden vald"!

Något överraskad blev jag således ledamot i Distriktsstyrelsen för Kalmardistriktet. Ett grannliga uppdrag som gav mig många värdefulla kontakter med andra SPF-föreningar och förbundsstyrelsen till gagn för vår egen förening. Här ställs ledamöterna inför stora frågor som förbundet hanterade på riksnivå men också angelägna frågor i det lokala föreningsarbetet.

Avslutning.

Det blev för oss alla många händelserika år, där vi hela tiden höll fast vid att: *Huvudsyftet är att träffas och ha trevligt tillsammans.* När den ny styrelsen tillträdde 2011 kunde vi se tillbaka på fem framgångsrika år.

