

Nr 2 mars 2018 Årgång 9
SPF Seniorerna Björken Hindås



Björkbladet

Informationsblad för Björkens medlemmar



Bukarest en blandad stad

Nicolae Ceaușescu, Rumäniens diktator, ville precis som många andra kommunistiska ledare bygga en kommunistisk utopi i klassisk stil, det gjorde han med den gigantiska parlamentsbyggnaden. Det är världens näst största administrativa byggnad efter Pentagon i Washington D.C. USA.

På Valvet den 8 februari reste vi med Anita Söftings hjälp med båt på Donau från Wien till Bukarest och fick veta att den kommunistiska arkitekturen inte passar in i stadsbilden när det gäller att exponera den 1800- och tidiga 1900-talsarkitekturen som finns överallt i staden. På många platser kan man se att staden är under upprustning, fortfarande finns gamla slitna byggnader mitt i centrum bland nya glaspalats.

13 februari på Valvet berättade Anders G. Högmark från Sundsby vänförening om Margareta Huitfeldt, storgodsägaren och donatorn som på 1600-talet ägde nästan hela Bohuslän. Vem var hon egentligen?



Det och mycket annat får vi veta den 15 maj då vi gör en dagsresa med egna bilar till Sundsby säteri, en gång Margareta Huitfeldts bostad. Sundsby vänförening på Tjörn kommer att guida oss. En kulturhistorisk och naturskön på plats.



20 februari Lunchteater med Dan Anderssons – Röda Röda Blomster

Vi som var där fick se och höra Britta Andersson/Åsa Ek Engqvist, berättare, Sinikka Thörn, sång/fiol och Olle Junholm, gitarr.

Med dikter och berättande, sång och musik, hade Göteborgs lunchteater bjudit in till Dan Anderssons värld. En värld befolkad av spelmän, tiggare, trollkarlar, laglösa och människor som sliter för sitt bröd. Dan Andersson var Drömmaren och Sökaren som kunde trollbinda andra med sitt berättande och sina sånger och som trots alla hinder blev författare.

Ordförandeord

Björkens årsmöte 2018 blev välbesökt med 40 personer som lyssnade till musik av Margareta och Bertil Ottertun innan ordförande öppnade mötet med minnesstund för avlidna medlemmar. Därefter sjöng Ann-Marie Kåbjörn känslösamt "Håll mitt hjärta, håll min själ ..." en låt av Peter Hallström med text av Björn Skifs varefter Margareta avslutade minnesstunden med ett stycke på piano.

Anders Norlin ledde föredömligt förhandlingarna där ny styrelse valdes som efter ett konstituerande styrelsemöte nu består av följande personer:

Anders Kåbjörn, ordförande

Marianne Werre, vice ordförande

Harald Ottertun, kassör

Lennart Nygren, ledamot

Göta Källerfelt, ledamot

Protokollet från årsmötet medföljer utskicket av detta Björkblad till alla medlemmar.

Jag ser nu fram emot ett givande år med Björken där vår organisation bestående av styrelse, kommittéer, arbetsgrupper och enskilda funktionärer kommer att göra sitt bästa för att leverera många bra program av olika slag till medlemmarna. Vår belöning blir förhoppningsvis nöjda medlemmar, en förutsättning för att vårt goda rykte ska kunna spridas till andra pensionärer som vill vara med i vår förening.

Anders Kåbjörn