

Föreningen hade vid onsdagsträffen den 5 februari fd lantbrukare Karl Erik Olsson, Häglinge, som gäst och föreläsare.

Karl Erik delgav oss minnen och upplevelser från sitt händelserika liv.

Vi fick höra om livet som bonde med tio kor, som sedan utökades till 100. Han var medlem i Centerpartiet och blev 1971 ordförande i CUF. Därefter riksdagsman och vid borgerlig regeringsbildning utsedd till jordbruksminister. Kom sedan till Bryssel och blev EU-parlamentariker. Karl Erik berättade om olika händelser under karriären, här följer några.

Vid besök i Ryssland, som handlade om jordbruksfrågor, hoppade den ryske värden i en flod och simmade. Karl Erik var inte sämre utan hoppade i han också. Inga badkläder fanns med så det blev till att bada i vad som fanns tillhands.

Vid ett möte med ett antal jordbruksministrar från hela världen, var Thailand representerat av en prinsessa som inte var så lång, och hon blev ju ännu kortare när hon satt ner. Thailands tv skulle göra ett reportage och filmteamet kom krypande till allas förvåning. Förklaringen var att ingen får vara högre än en kunglighet i Thailand, så de hade inget annat val än att krypa.

Karl Erik berättade om olika resor, som att han hade han varit i Rio 1991 och uppe på sockertoppen med utsikt över Copacabana, världens mest kända badstrand. I samband med ett besök på Nya Zeeland hade han på fem dagar flugit jorden runt med enbart handbagage.

Detta var ett axplock av händelser i hans långa politiska gärning.

Vi var runt nittio seniorer som lyssnade på en av bygdens största beslutsfattare, som träffat de flesta ledande politiker i Sverige och övriga världen.

Onsdagsträffen avslutades med kaffe och lotteridragning.

Vid pennan, Göran Bjereke