

Referat från eftermiddagsträff den 3 november 2021

Den bokade föredragshållaren Staffan Olander hade tyvärr lämnat återbud på grund av akut sjukdom.

Vi lyckades istället få Thomas Johnsson, en för många känd Hässleholmare, att komma och förgylla vår eftermiddag. Thomas har gjort många fantastiska resor runt om i världen och han berättar gärna om sina upplevelser i kombination med fina bilder. Han är även ofta synlig i media då han har stort intresse för natur, kultur och människan som en helhet. Då vi inte kunde bestämma vad vi ville att han skulle berätta för oss om, fick han själv välja vad han trodde vi kunde vara intresserade av.

Det var ett 50-tal förväntansfulla lyssnare som bänkade sig för att få ta del av hans val.

Träffen inleddes med att vice ordförande, Ruth Brunner, hälsade alla välkomna och informerade om att det behövs fyra lediga platser i styrelsen bl.a kassör och att bemanna expeditionen. Intresserade kan ställa sig i kö! Hon berättade också att det fanns lediga platser till kalkonmiddagen.

Sedan lämnade hon över till Thomas att delge oss vilket ämna han valt. Han hade valt sin senaste reseberättelse, vilken handlade om Krakow, Zakopane, Auschwitz/Birkenau samt saltgruvorna i Wieliczka. Thomas är väl förtrogen med Polen, då han varit där 32 gånger. Polen ligger inte långt från Sverige och man tar sig lätt dit med båt eller flyg. Att han varit i Polen så många gånger beror inte enbart på landets vackra natur och del om Polens historia. Vi fick se många vackra bilder från Krakow, saltgruvan i Wieliczka, våtmark i Zator samt från Zakopane i Tatrabergen. Han berättade även om besök i Auschwitz och Birkenau och vi fick se bilder därifrån som nog inte lämnade någon oberörd.

I Polen finns mycket storkar, man beräknar att det finns 180 häckande storkpar där. Glädjande nog har vi ett häckande par i Skåne och dom ska ha fått en unge så vi får hålla tummarna för att blir fler här framöver. Thomas berättade också om naturen i Polen, bl.a hur viktiga pollinerare fjärilarna är för att blomsterprakten ska behållas i framtiden. Det gäller ju även för oss här i Sverige.

Efter en timmes föredrag hade han nog inspirerat många av oss att vilja göra en resa till Polen för att se det han visat i bilder i verkligheten, både det vackra och det hemska som hänt där.

Efter avtackning med en blomma, blev det fika och lottdragning. Som vanligt var det några som glatt kunde gå hem med vinster i form av presentkort.

