



## Referat från eftermiddagsträff 2021-10-20

I mörker, regn och rusk blev eftermiddagens medlemsträff en verklig ljuspunkt. Hundra personer, som trotsat vädret och kommit för att lyssna på dagens föreläsare, fick verkligen valuta för pengarna. Det var en Ewa-Gun Westford i högform, som bjöd friskt både på sig själv och dråpliga men även allvarliga berättelser ur sitt liv.

Hon började med att ge oss litet feedback från bevakningen av konferensen om antisemitism i Malmö, som ägde rum förra veckan. Där överraskades hon av självaste statsministern, också blivande pensionär, med stor blombukett.

Vi fick höra om uppväxten i Borby och allt hon snappade upp när hon satt i pappans frisersalong och lyssnade på "karapratet", som kanske inte alltid var lämpat för barnaöron.

Tidigt bestämde sig Ewa-Gun för att bli polis. Som nittonåring sökte hon 1973 till polishögskolan. Två år senare gick hon ut, en av fjorton kvinnor bland 250, som tog examen det året. Det var inte lätt alla gånger att vara kvinna i den machokultur med sexuella trakasserier och härskartekniker, som på den tiden rådde inom polisen. Sedan dess har mycket hänt, nästan hälften av poliskåren idag är kvinnor och en annan kultur råder. Hon härdade trots allt ut och har stannat kvar i yrket, vilket innebär 48 år när hon går i pension den 1 november. Givetvis ska hon jobba ända in i kaklet som hon uttryckte det, eftersom hon stortrivs med sitt jobb.

Vad hon ska göra som pensionär har hon ännu inte bestämt, mer än att hon ska umgås med Allan. Hon har blivit änka två gånger. När hennes andra man hastigt dog, gick hon in i en svår sorg. Det var då Allan, en jack russel, kom att bli den som fick henne på fötter igen.

Det blev många tillfällen till skratt varvat med allvar under Ewa-Guns berättelse och hon avtackades med rosa blomma och rosa bandet i denna rosa månad.

Ordförande informerade om att han tillsammans med Ruth Brunner och Barbro Carlsson deltagit vid en SPF-konferens i Eslöv, samt avtackade med blomstercheck funktionärer, som avgick vid årsmötet. Kaffe med tillbehör bjöds därefter och dragning i lotteriet, innan vi åter begav oss ut i höstregnet.