

SPF 159 Senioren Hässleholm

Trots den första aningen av vår, var eftermiddagsmötet onsdagen den 4 april välbesökt.

Kyrkoherde emeritus Karl-Henrik Henriz från Olseröd gav oss ett fördjupat porträtt av FN:s generalsekreterare Dag Hammarsköld.

Dags pappa var landshövding i Uppsala och ställde stora krav på sina fyra söner. Dag gick ut gymnasiet med höga betyg, mest stora A:n men pappa tyckte brodern hade bättre betyg. Det enda som inte var så lysande var betyget i gymnastik.

Dag Hjalmar Agne Carl Hammarsköld föddes den 29 juli 1905 i Jönköping och dog den 18 september 1961 nära Ndola i Nordrhodesia(Zambia).

Han var svensknationalekonom, jurist, ämbetsman, diplomat och författare.

Från 1953 var han FN:s generalsekreterare. Tilldelades postumt Nobels fredspris 1961.

Vi fick lyssna till när han avlade eden inför FN:s generalförsamling.

Dessutom när han inför församlingen läser upp lagen för de mänskliga rättigheterna.

Vid ett tillfälle tvivlade man på hans diplomatiska förmåga och fick då försvara sig.

Detta försvarstal fick vi också uppspelat för oss. Där vi fick höra hur alla länders delegater applåderade honom, alla utom Nikita Khrusjtjov som bankade sin sko i bordet.

Ett uppdrag förde honom till Zambia och natten mellan den 17 och 18 september 1961 störtade planet med Dag ombord, alla omkom.

Misstankarna att han blivit mördad är ännu inte utredda.

Utrikesdepartementet anser att det mesta tyder på att piloten felbedömt höjden och flugit in i skogen. Senare uppgifter från säkerhetskommissionen i Sydafrika tyder på att han blivit mördad.

2012 visades en bild av liket och detta har lett till att en ny internationell kommission har tillsats för att utreda frågan.

Efter hans död fann man en del anteckningar som sedermera blivit en bok som heter Vägmärken. Det är en samling maximer och verser som Dag kallade dagbok eller vitbok, rörande mina förhandlingar med mig själv – och Gud.

Som avslutning fick vi höra Sven Jerrings referat från Arlanda när de tio kistorna kom med kvarlevorna av dem som varit med på det störtade planet, däribland Dag Hammarskölds.

Vi avslutade mötet i vanlig ordning med kaffe, lottdragning, information från styrelsen och om utflykten i maj.