

## SPF 159 Senioren Hässleholm

**Onsdagen den 21 mars** gästade **f d kommandörkapten Irving Nordqvist** SPF 159 Senioren i Hässleholm, i nästan fullsatt lokal, för att berätta om **Färöarna**, 18 små öar belägna i Nordatlanten norr om Skottland.

Irving Nordqvist, en sann naturälskare, är ursprungligen från Danmark, numera bosatt i **Verum** i Skåne, vars trakter han slagit sig ner i för gott efter 40 år i den danska flottans tjänst.

De första bofasta på **Färöarna** var irländska munkar, som kom till öarna redan på 600-talet. På 1100-talet kom vikingarna. Dagens invånare består till ca 98% av färöingar. Resterande 2% är danskar eller grönländare. De är ett mycket troende folk. Alla bekänner sig till något trossamfund. Färöingarna har stolta traditioner, vars högtider firas varje år, då kvinnorna bär sina vackra folkdräkter och männen en mycket speciell mössa.

Färöarna har sammanlagt ca **50 000 invånare** varav ca **16 000 i huvudstaden Torshavn**. Öarna har en sammanlagd yta som är något mindre än Gotlands. Medeltemperaturen är i genomsnitt + 3 grader på vintern och + 10 grader på sommaren. Det är öar med stora nivåskillnader och branta sluttningar mot havet men inga höga berg, Liksom Island är öarna ursprungligen vulkaniska men här finns inga vulkaner, dock 1 varm källa med ca 25-gradigt vatten. Öarna har ett rikt fågelliv med ca 270 olika arter utan några egentliga fiender. Vilt landlevande däggdjur finns bara möss och råttor, som människan tagit med sig och den importerade norska skogsharen. I havet finns säl och val. Här finns ingen egentlig skog p g a den grunda jordmånen men en artrik lågväxande flora, som även klänger utmed de branta sluttningarna mot havet. Trots att det inte finns någon skog här, är nästan alla hus byggda i trä, där varenda plank således är importerad. Stenen på öarna är väldigt svår att bryta, så därför är de flesta hus i sten bara små fähus. **På Färöarna är befolkningen generellt väldigt rädd om både sin natur och sina byggnader. Man vårdar allt man har. Inget slit och släng eller riva och bygga nytt!**

Färöarna är helt självstyrande men tillhör kungariket Danmark, vars drottning Margrete är deras statsöverhuvud. Tack vare tillhörigheten till Danmark och deras generösa bidrag är infrastrukturen väl utvecklad och det är lätt att ta sig runt med bil på öarna på fina asfalterade vägar och med båt eller helikopter mellan öarna, vilket också är billigt.

Färöingarna livnär sig i huvudsak på fiske och fåravel. Det sägs att fisken "kokar" i havet och att man bara kan bestämma sig för att det ska bli fisk till middag en halvtimme före matdags. Det finns fler får än människor på öarna.

Irving, som besökt Färöarna ett flertal ggr under årens lopp, visade sig vara en sann ambassadör för dessa natursköna öar. Hans intressanta föredrag lockade säkert många av oss att planera en resa dit någon gång framöver, inte minst för att få uppleva ett landskap, där människor, djur och natur fortfarande lever i symbios med varandra. Irving berättade avslutningsvis att **National Geographic** i en undersökning utsett just **Färöarna** till de av människan minst exploaterade och förstörda öarna av alla öar på jorden. Vattnet är så rent att du kan dricka det överallt i naturen och någon nedskräpning finns överhuvudtaget inte. **Kanske en av jordens idag mest fascinerande platser!**