

Referat från onsdagsträffen den 1 februari 2023

Denna onsdagseftermiddag hade ett drygt 80-tal medlemmar tagit sig till Senioren för att höra äventyraren Arnold Wernersson berätta episoder från några av sina resor i de 177 länder han hittills besökt.

Arnold kommer från Öneköp och han började med att berätta om den fantastiska flugsmällare som två från Öneköp tagit fram och också vunnit andra pris i en tävling om nya produkter som Gekå i Ullared hade för ett par år sedan. Dessa fiffiga flug/insektsmällare lämnar inga spår på väggar eller ställen man använder dem på. Dem säljs till förmån för att driva lanthandeln i Öneköp. Det var många som köpte denna fiffiga smällare och ska nu testa om den håller vad den lovar.

Arnold berättade om hur hans intresse att upptäcka andra länder och deras kulturer väcktes när han som liten lyssnade på en man som träffat kannibaler. Det ville han också göra och det har han också gjort + många många fler kulturer totalt olika den vi lever i.

Han hade med och visade några minnessaker bl.a. ett krympt huvud, tsantsa, från shuarfolk som bor i Amazonas regnskogar i Ecuador och Peru. Många många mer saker kan man få se och höra honom berätta om i sitt Kannibalmuseum utanför Öneköp.

Vi fick höra berättelser om krokodiler, vilka är ett favoritdjur hos honom. Han har bjudits på feta fårsvansar och vodka på en svensk bankett. Bott på Hotel Paradis i Madagaskar, vilket var långt ifrån ett paradiset. Vi fick också höra hur fruktansvärt magsjuk han varit och vilka konsekvenser det gav honom vid ett speciellt tillfälle. Hur slutet på den historien blev berättade han inte och ingen kom sig för att fråga.

Han har klarat sig från en simmande grön mamba, vars gift dödar på bara enstaka minuter.

När han träffade kungen av norra Madagaskar fick han med sig en gåva till vår kung. Denna gåva lyckades han efter "sju sorger och åtta bedrävelser" få överlämna till vår kung.

Han berättade också att när hans mamma, Karla, fyllt 80 år, fick hon följa med honom på en resa runt i Sydamerika.

Detta är bara ett litet axplock av allt det spännande och intressanta han visade i bild och tal för alla oss som lyssnade. Vill man veta mer om hans resor kan man köpa hans bok "Arnolds äventyr – Minnen från vår förtrollande planet".

Efter kaffe med stoor fastlagsbulle därtill blev det lottdragning.

Sedan kunde vi alla gå hemåt och fundera på om eller var i världen vi skulle vilja resa!