

## Referat från onsdagsträffen 18 januari 2023

Ett 90-tal medlemmar bänkade sig för att höra Gunnel Götesdotter Örnescans berätta om sitt liv.

När hon var 13 år var hon första gången i Paris och sedan dess har hon älskat den staden. Den har gått som en röd tråd genom hennes liv och hon har bott där permanent i perioder. Hon har också blivit vald till Miss Pariso i Kristianstad, ytterligare ett bevis på att Paris alltid funnits i hennes hjärta.

Som modetecknare och journalist för olika tidningar har hon tecknat och skrivit från de stora modehusen i Paris.

Hennes första intervju som journalist var med Britta Borg, primadonnan i Povel Ramels revyer. Under intervjun klädde Britta Borg av sig naken inför den då något nervösa Gunnels åsyn. Varför förstod hon inte, men behöll fattningen och ställde de frågor hon planerat.

Livsresan gick från Paris till Sydamerika. Därifrån återvände hon och maken med en efterlängtd dotter från Columbia. Sedan blev det Paris igen och där gick hon en konstnärsutbildning, vilket ledde till utställningar i olika stora konsthallar med andra kända svenska konstnärer bl.a. Bengt Olsson.

När hon återvände till Sverige fick hon anställning på Svensk Damtidning. Där arbetade hon sedan fram till pensioneringen. Det hände att hon fick frågan om hur hon kunde arbeta för en skvallertidning och då svarade hon alltid att "det må vara en skvallertidning, men jag skriver aldrig skvaller utan bara fakta". Kanske är det anledningen till att hon fått intervjua cirka 2000 kändisar såsom Sophia Loren, Paul Anka, Larry (JR) Hagman, John Travolta, Björn Borg och Dalai Lama. Det är nog inte någon mer än Gunnel som spelat boule med Prins Bertil i kungliga slottets salonger eller åkt på kärlekssemester till Paris med Lennart och Sonja Bernadotte.

Senaste gången hon återvände till Paris var 2020. Efter en dryg månad fick hon uppleva ett Paris hon aldrig tidigare sett. Pandemin gjorde att hon kunde gå mitt på stora gatan Avenue des Champs-Élysées för där var ingen trafik. Paris med sitt normalt livliga uteliv och härliga restauranger, fanns inte. Trots restriktionerna hade hon en fin tid där, gick långa promenader utan att bli ifrågasatt varför hon var utomhus, skrev och målade.

Hon berättade mycket mer om sitt intressanta liv och avslutningsvis kunde konstateras att

**MODE ÄR KONST!**

Sen blev det fika!

Gunnel skänkte generöst tavlor, kalender och ett antal böcker till vårt lotteri, vilket gjorde att många glada vinnare bar hem fina vinster utöver våra vanliga presentkort.

Ordförande Ruth informerade om att det snart är årsmöte samt att friskvårdsaktiviteterna har börjat.