

Referat från onsdagsträffen på Hovdala den 7 juni 2023

Ett 30-tal medlemmar hade på olika sätt tagit sig till Hovdala denna varma eftermiddag.

Medan grillen gjordes redo, kunde övriga bänka sig i solskenet på innergården. Där fick vi höra valda delar av Hovdala slotts historia, förmedlade av Hans-Inge Lindulf, vår guide för dagen.

Vi fick bl.a höra om att sänkning av Finjasjön gjorts två gånger för att få fram mer åker- och betesmark. Första



gången var i mitten 1800-talet och då sänktes sjön med 1 meter. I slutet av 1800-talet gjordes ytterligare en sänkning, då med ca 2 meter.

Slottet har varit både danskt och svenskt. Jens Mikkelsen är ett välkänt namn när man pratar om

Hovdala. Efter att snapphanar plundrat och bränt slottet 1678 byggde Jens Mikkelsen upp det igen. Det gjorde att han blev adlad av den svenske kungen och fick namnet Ehrenborg. Släkten Ehrenborg har bott på slottet under åren 1665–1981, men marken kom i svenska statens ägo genom expropriering redan 1944 och har använts som militärt övningsområde. Familjen Ehrenborg fick behålla rätten att bo kvar. Idag ägs markerna av Hässleholms kommun.



Efter historiegenomgången fick de som kunde och ville följa med upp i tornet.

Uppe på första våningen fortsatte Hans-Inge berätta mer eller mindre sanningsenliga historier om vad som hänt på slottet och i

tornet. Bl.a om Jens Mikkelsens bravader och snapphanen Lille Mats, vars bössa finns på slottet.





Tyvärr kunde vi inte få gå högst upp i tornet och se den fina utsikten!
Det berodde på att golvet är så dåligt att man inte vill riskera något.

Vi fick istället förflytta oss bort till en gräsplan i skuggan vid Boketorp.
Där grillades det och medhavda matsäckar avnjöts så länge vi hade lust
och skuggan fanns kvar.



PR-gruppen önskar alla en skön sommar,
vi ses framåt sensommaren!