

Referat från eftermiddagsträffen den 2 november

Denna lite kulna eftermiddag började publiken strömma in på Senioren redan innan kl 13.00. När kl var ca 13.45 hade vi nått det max antal personer som får vistas i lokalen enl brandsäkerhetsreglerna och dörrarna fick stängas. Vi kan bara beklaga att inte alla kunde få komma in denna eftermiddagen.

När extra bord och stolar kommit på plats och alla bänkat sig, hälsade vår ordförande Ruth alla välkomna och berättade att nu är det dags att börja arbetet inför kommande år. Till styrelsemötet den 7 november är valberedningen inbjuden för uppstartsdiskussioner. Hon berättade hur roligt det är med föreningsarbete och uppmuntrade alla till att anmäla sitt intresse till valberedningen.

Efter att Ruth hälsat Martin och hans pappa Nils-Åke välkomna fick vi njuta av en timmes härlig musik. Vi bjöds på nostalgisk musik från 60- och 70-talet blandat med lite berättelser om hur de kom in på den musikaliska banan m.m.

Nils-Åke började spela gitarr i 12-årsåldern efter att ha blivit inspirerad av filmen A hard days night med Beatles. Inte långt efter kom han med i ett band i Falkenberg, där han då bodde. Det bandet gjorde liten comeback för några år sedan efter 53 års vila.

Familjen flyttade till Hässleholm och många av oss minns säkert att han på 1980-talet startade bandet The Hittills tillsammans med bl.a. några andra hässleholmare. Det blev många bejublade konserter här i stan, men också på många andra ställen.

Sonen Martin var intresserad av musik och blev involverad i gruppen som ung. Hans debut skedde i Düsseldorf, vilket inte är ett dåligt ställe att debutera i. Det gick bra och de har fortsatt spela tillsammans, antingen bara de två eller med band.

Vi fick lyssna på låtar av Simon & Garfunkel, Beatles, Elton John, Mamas and the Papas, Bob Dylan, Scott McKenzie m.fl.

Åh, vad en timme kan gå fort! Plötsligt var det slut och efter applåder och avtackningar serverade kaffegruppen sedvanligt kaffe med tillbehör.

Sen blev det lottdragning och en del gick glada hem med presentkort från olika butiker, men alla gick hem med en skön nostalgisk känsla inombords av all fin musik vi fått insupa denna gråmulna regniga eftermiddag.