

Referat från Tyroleraftonen den 10 november

Joddeladeli!

Vi var cirka 100 stycken glada och mer eller mindre tyrolerklädda män och kvinnor som samlades till en trevlig kväll på Senioren.

Kvällen började med god tysk öl eller vin/cider med tilltugg.

Farozon levererade tre olika tyska korvar, sauerkraut, tysk potatissallad, liten wienerschnitzel, vanlig grönsallad, tre olika goda såser samt bröd. Det var mycket gott och det var ingen risk att något tog slut.

Lite senare vankades det kaffe/thé och äppelmuffins från Färskvaruhallen.

Före under och efter maten underhöll Grönstedts tyrolerorkester oss med glad och medryckande tyrolermusik. Det var "Du borde köpa dig en tyrolerhatt", Rosamunde och många fler mer eller mindre typiska tyrolerlåtar. Kunde vi, så sjöng vi med! Spontandans blev det också i köket.

Vi har ju en genuin österrikare, Horst Brötzner som medlem och han kunde ju de flesta låtarna. Till slut lyckades vi övertala honom att sjunga tillsammans med orkestern och då sjöng en låt som han brukade sjunga som barn.

Undrar någon vilka medlemmar Grönstedts orkester har? Dom fick frågan och svarade att dom består av sju bröder Grönstedt, men oss lurade dom minsann inte! Vi kände igen de flesta som varande musklärare i Hässleholms kommun och ofta synliga i olika offentliga sammanhang. Bra spelade dom och roligt hade både dom och vi!

Som vanligt hade vi lotteri och några glada vinnare hade turen att få välja en vinflaska. Grattis till dom!

Efter avtackning och avslutning gick alla hem i den regntunga höstkvällen med förhoppningsvis ett glatt hjärta och skön känsla i kroppen.

Vi i PR-gruppen tyckte det kändes bra så det kan bli upprepning nästa höst.

P.S. Ni har väl inte missat att den 16 november kl 14.00 kommer Horst Brötzner berätta om Österrike för oss. Han kommer också informera om en resa till Österrike som han planerar genomföra för medlemmar hösten nästa år.